

buitenspoor



NTKC

sportief en actief kamperen

jaargang 95 november 2013 | 6

NTKC sportief en actief kamperen

communiceert openbare mededelingen uitsluitend via www.ntkc.nl, buitenspoor en [facebook/ntckkamperen](https://www.facebook.com/ntckkamperen)

Redactie

Harrie van der Hoeff
Eindredactie: Clemens Ruttenberg

Redactie-adres:

TOPAZ tekstbureau
Clemens Ruttenberg
Berkelstroom 40
2721 AD Zoetermeer
buitenspoor@kampeerclub.nl

Buitenspoor verschijnt in 2014 in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november. Uitgaven vanaf nr. 7-2009 zijn in te zien onder 'Publicaties' op de ledensite.

Kopij voor nr. 1 (jan.-febr. 2014) moet uiterlijk 26 nov. ontvangen zijn op het redactie-adres. 28 jan. voor nr. 2 (mrt.-apr. 2014) 4 april voor nr. 3 (mei-juni 2014)

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of in het geheel niet op te nemen.

Foto's

Stel je camera in op hoge kwaliteit. Verzend foto's als bijlage. Maak je bericht niet groter dan ca. 10 MB. Grotere bestanden van foto's kun je ook mailen naar info@drukpunt.nl. De redactie breidt haar archief graag uit. Wie foto's beschikbaar wil stellen voor publicatie kan deze opladen op de ledensite > algemeen > fotoarchief.

Advertentie-acquisitie:

André Reitsema, Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com
De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Niet commerciële advertenties

opgeven bij de redactie.

Drukkerij:

Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Foto omslag:

Afscheid Hoogduin (zie pag. 10-11)

| | | | | |
|-------|------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1-3 | nov. | Veluwe | Klusedagen | De Kooiberg |
| 2 | nov. | Oost | werkdag | Masterveld |
| 2-3 | nov. | Hart van Holland | Werkdagen | Het Groene Hart |
| 9 | nov. | Baronie en Kempen | Werkdag | De Smagten |
| 9 | nov. | Enig | wandeling | Duingebied Wijk aan Zee N.H. |
| 9 | nov. | Rotterdam | Werkdag | Het Essenbos |
| 9 | nov. | Utrecht | Werkdag | Den Treek |
| 16 | nov. | Gooi en Vechtstreek | Werkdag | Austerlitz |
| 16 | nov. | Kennemerland | Werkdag | Limmen |
| 16-17 | nov. | De Zwerfgroep | Eerste winterkampje | |
| 16-17 | nov. | De Heerkuil | Werkdagen | De Heerkuil |
| 22-29 | nov. | Caravansectie | Sinterherfstkamp | Boukoul |
| 8 | dec. | Enig | wandeling | Omg. Nijmegen |
| 14 | dec. | Noord | Harkdag | De Hertenweide |
| 14-15 | dec. | Zwerfgroep | Tweede winterkampje | |
| 21 | dec. | Gooi en Vechtstreek | Werkdag | Austerlitz |



NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid ficc

Hoofdbestuur:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Voorzitter | Adriaan Branderhorst |
| Secretaris | Jan Doeven |
| 2e Secretaris | Maartje Loerakker |
| Penningmeester | Ivo Knotnerus |
| 2e Penningmeester a.i. | Petra Schaeks |
| Communicatie en PR | Susan van Oostveen |
| Terreinbeheer | Albert Fien |
| Clubbureau/Automatisering | Jeroen van Veen |
| Juridische zaken/Vice-voorzitter | Jacob Tammens |

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via: ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Het clubbureau verzorgt alles rond informatie, lidmaatschap, administratie en contributie.

clubbureau@kampeerclub.nl
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00 tot 22.00 uur. Vermeld altijd je lidnummer en telefoonnummer.

Adreswijzigingen en aanvragen voor het inlichtingenpakket altijd schriftelijk indienen, evenals opzeggingen van het lidmaatschap. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij uiterlijk op 1 september van enig jaar schriftelijke opzegging door het clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van reden, administratienr. en volledige naam.

- Contributiebetaling op ING Bank nr. 669693
- Overig op ING Bank nr. 9324

Nederlandse Toeristen Kampeer Club, KvK Utrecht, nr. 40476892

Buitenspoor krijgt meer concurrentie

Niemand zal het ontkennen, communiceren anno 2013 verloopt anders dan we tot nu toe gewend waren. Veel wordt tegenwoordig gedigitaliseerd, het gaat sneller en is goedkoper. Ook aan de NTKC gaan deze ontwikkelingen niet voorbij, reden waarom nu ook Facebook is toegevoegd aan onze communicatiemiddelen.

Facebook

Het is al weer enkele jaren geleden dat enthousiaste leden een NTKC-pagina op Facebook begonnen. Inmiddels maken daar een kleine 300 leden gebruik van, en dat aantal groeit nog steeds.

Voor het HB was dat reden om Facebook tot officieel communicatiemiddel van NTKC te benoemen. Dit houdt in dat de NTKC group op Facebook nu - net als Buitenspoor - wordt gemoderate en dat onjuiste of ongepaste berichten (het is een open groep op Facebook) kunnen worden verwijderd of geredigeerd. www.facebook.com/groups/NTKCKamperen

Wil je real time up-to-date blijven van clubactiviteiten, tips, wetenswaardigheden en van alles over de kampeerervaringen van onze leden, meld je dan nu aan op de NTKC Facebookpagina. Afdelingen en secties met een eigen Facebook-account zullen gevraagd worden dit onder te brengen op deze pagina, waarmee alle openbare clubcommunicatie via www.ntkc.nl, Buitenspoor en NTKCKamperen op Facebook zal lopen.

Buitenspoor

Je leest op dit moment het laatste Buitenspoor van 2013. Het volgende nummer verschijnt weliswaar net voor Kerstmis, maar dat is toch echt het eerste nummer van 2014. In 2014 verschijnen vervolgens nog vijf nummers, en je zult een mix van

digitaal nieuws ontvangen, zowel via een vernieuwde internetsite als via nieuwsbrieven.

Zonder jouw e-mailadres kunnen we niet garanderen dat je op de hoogte blijft van alles wat voor jou persoonlijk van belang kan zijn. Geef daarom je e-mailadres door aan clubbureau@kampeerclub.nl, aan je afdeling (zie achter in dit blad) en aan de sectie waar je belangstelling voor hebt.

In nummer 3 van dit jaar kon je lezen over de eerste stappen van de Werkgroep Communicatie.

We deden een oproep voor ideeën, vragen en communicatiewensen. Daar is helaas weinig respons op gekomen.

Inmiddels is André Soff - communicatie- en brandingdeskundige - bereid gevonden ons hierbij te helpen. Op de komende clubraad zal hij op basis van de gekozen uitgangspunten aangeven welke middelen kunnen en moeten worden ingezet om de interne clubcommunicatie te verbeteren.

In ieder geval zal aan de afdelingen worden gevraagd iemand aan te wijzen, die daarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar is. We houden je van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Susan van Oostveen
HB communicatie en pr



foto Dick Groen

25 jaar Limmen

Verslag Nazomerweekend Kennemerland

De regering en 'Brussel' hebben het ons de afgelopen jaren duidelijk gemaakt; de broekriem moest aan, geen marmer meer als bakstenen ook kunnen en doe maar koffie in plaats van champagne. Nou hebben we in Kennemerland af en toe wel zin in een feestje. Ons terrein Limmen vierde zijn 25ste verjaardag. Om niet de hele politiek over ons te krijgen hebben we het op NTKC-wijze gevierd.

Vrijdagmiddag en avond kwamen de meeste feestvierders aan. Wat direct op veel is dat de Jeugdsectie de uitnodiging serieus had genomen en in groten getale aanwezig was. Ook oud-Kennemelanders waren weer even op bezoek en natuurlijk een groot aantal van de afdeling zelf. Het was 's avonds gezellig druk aan het kampvuur. Leuk kennismaken of lekker bijkletsen aan het kampvuur.

Zaterdagmiddag was de officiële opening van het kamp. *Kees Dekker werd door voorzitter Rob in het zonnetje gezet.* Al 25 jaar is hij de sleutelhouder en kan daar vele verhalen over vertellen. Hij heeft de enige echte zilveren sleutelhouder-trofee gekregen en was daar verguld over. Ook Tiny, zijn vrouw werd niet vergeten, zij zorgt tenslotte ook al 25 jaar voor 'de burens'. Naast Kees is er nog een man die zich al jarenlang inzet voor het terrein: Rob Noordover. Hij is de 'groenman', vooral achter de schermen. Maar mede door zijn inzet kunnen

we genieten van een mooi terrein met vele verrassinkjes.

Daarna een rondleiding door Recreation and Entertainment Quality Consultancy, die ons wees op de potentie om van ons lieve groene terreintje een luxe, schone en trendy camping te maken. Hilarisch, er is veel gelachen tijdens de rondtoer! Ondertussen waren er foto's en een video te bewonderen over de opening van het terrein. Wat een kale boel en wat kan er in 25 jaar gelukkig veel veranderen in de natuur.

's Avonds hebben we eerst genoten van elkaars pastagerechten en daarna van de toetjes van de Jeugdsectie. En toen weer snel naar het kampvuur om verder te feesten! Zondagochtend hebben we het kamp afgesloten met koffie en gebak. Al met al is zo'n feestje een aanrader voor de clubspirit, op naar het volgende jubileum!

Heleen van Wieringen

Verschijningsdata Buitenspoor 2014

| Nummer | insturen kopij t/m | bezorgdatum |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1 - januari / februari | 26 november 2013 | 20 december 2013 |
| 2 - maart / april | 28 januari | 21 februari |
| 3 - mei / juni | 4 april | 29 april |
| 4 - juli / augustus | 3 juni | 27 juni |
| 5 - september / oktober | 5 augustus | 29 augustus |
| 6 - november / december | 7 oktober | 31 oktober |

Vakantie vieren in Eenrum!

Mooi kampeerterrein in schitterend gebied

Deze zomer besloten we het eens hogerop te zoeken en koersten we met onze oude BIOD-caravan voor de eerste keer richting Noordwest Groningen.

Na enig zoeken vonden we 't Aagt aan de rand van het dorp. Tot onze verrassing een prachtig en keurig onderhouden terrein met een divers aanbod van mooie, ruime kampeerplekken in zowel de zon als de schaduw. Het gras wordt door de betrokken sleutelbeheerder in een uitstekende staat gehouden.

Door veel zelfwerkzaamheid is ook het terreingebouw een heel prettige ruimte om te wassen, plassen en informatie over de omgeving op te zoeken.

Er is een nieuw, ruim overstekend dak aangebracht en, als proef, een buiten-afwasaanrecht. Een proef die wat ons betreft helemaal geslaagd en goedgekeurd is!

Vertoeven op dit terrein:

't Aagt, is een regelrechte aanrader, maar zwerven door de omgeving zo mogelijk nóg meer: wat vielen we tijdens onze vele fietstochten van de ene verbazing in de ander! Kleine, aaneengeregen gehuchtjes langs slingerende, boomrijke wegen wisselden af met grote landbouwgebieden rond de mooiste boerenhoeves die we ooit gezien hadden. Overal kwamen we idyllische waterstromen tegen en ook vanaf die kant is het Groningse land een onverwachte eyeopener! Al met al een heel mooi kampeerterrein in een schitterend gebied dat de moeite waard is om voor een heerlijke vakantie naar toe te gaan!

Rien Hoekenga en Paulien Deijkers, Wieringerwerf



Gerieflijk uit de wind in de vernieuwde kampvuurkuil

foto Werry Jonker

't Aagt, Superplek

Als penningmeester van afdeling Noord krijg ik in de ideeënbus en op de kasafdrachtformulieren soms wat opmerkingen:

Een paar reacties:

- Dank voor deze geweldige plek! Bezemhok voorzien van allerlei dingen die we net even vergeten waren. Heerlijk rustige plek, midden in het hoogseizoen, ongelofelijk fijn! Oplaadpunt voor mobieltje en een heetwaterpunt voor de afwas ook bijzonder fijn voor ons als rugzakkers.
- Wat een super 'modernisme' hebben jullie hier aangebracht. Wij kennen dit terrein, toen waren de boompjes nog zeer mini, mini. Na zoveel jaren is het een pracht terrein geworden. Het geheel, werkhok of zeg maar serviceruimte, is in al z'n eenvoud een pluspunt. Misschien nog wel een klein stoeltje, prettig voor lopers en fietsers (goede tip, er staan stapelbankjes). Wij hebben (mis)gebruik gemaakt van uw gas.

Het onze was, zal je altijd zien, halverwege de eenpansmaaltijd, op zondag op. Wij waren veel in het Oostblok ook daar tref je dit soort eenvoudige voorzieningen aan. Maar hier blijft het schoon (omdat het van de eigen club is). Wij waren van plan een paar dagen hier te blijven, maar mede door de gebruiksvoorzieningen kan het zomaar 10 dagen worden.

- Wij zijn 65+ en 45 jaar lid. Kamperen met een tent. Hebben onze beperkingen, maar als de andere terreinen jullie 'experimenten' overnemen, dan kunnen we nog wel een poosje lid blijven. Wij gunnen iedereen de eenvoud, maar niet achterom, maar vooruit kijken. Veel succes en bedankt.

Kampeerdere, schrijf eens een reactie waar je ook kampeert. Het doet de werkers goed als je een reactie geeft. Ideeën zijn ook welkom.

Arie Arreman, penningmeester afdeling Noord



foto Jos Boin

Zo'n superplek ontstaat niet zo maar. Noord ontwikkelde allereerst een plan. Daar werden leden voor enthousiast gemaakt en veel vrijwilligers door gewonnen. De zaagploeg kwam langs en de caravansectie deed veel werk. Wat we niet zelf konden werd met verstand uitbesteed. Het resultaat van al die inspanningen vind je hiernaast beschreven. Petje af! Albert Fien

Een schoonheid en de winterkraan

Op Masterveld koesteren we een hele reeks mooie wilde planten. De gentiaan staat dan ook symbolisch op de terreinvlag.

Een klein beetje afhankelijk van het weer zien we de gentiaantjes bloeien op de eerste najaarswerkdagen, tussen de heideplanten aan de westkant.

Bij deze werkdagen wordt er ondermeer heide gemaaid en allerlei kleine opslag van wilg, berk en grove den gerooit.

Op de laatste werkdag, dit jaar op 2 november, drinken we niet alleen uitgebreid koffie en thee, na de werkdag sluiten we het water in het toiletgebouw helemaal af om vorstschade te voorkomen.

De hele winter blijft het terrein prima kampeerbaar, met de alom bekende winterkraan, een speciaal wintertoilet en een goed gevuld houthok naast ons kleine kookvuur.

Dit voorjaar bleek de gevlekte orchis ook op ons terrein stevig aan uitbreiding te werken.

Misschien geïnspireerd door de vele honderden orchis planten in het aansluitende natuurgebied van het Geldersch Landschap, stonden er nu meerdere tientallen planten te bloeien op het westelijke heide terrein. Vorige jaren stonden hier nog slechts een paar plantjes te bloeien.

Een exemplaar van de gevlekte orchis had zich zelfs gevestigd precies naast de winterkraan en bloeide daar nu prachtig, ik denk in zijn tweede of derde jaar.

Mocht je deze winter ergens op een NTKC-terrein water komen tappen dan kun je misschien met deze foto in gedachten toch al een beetje aan de lente denken...

Veel kampeerplezier,
Bennie ten Haken



Houtvuurkamp op Hart van Holland

Verslag door Fred van Rooij

In gezamenlijk overleg was besloten om het jaarlijkse houtvuurkamp nieuw leven in te blazen. We wilden deze traditie in ere herstellen. Leonie, onze toersecretaris had daarvoor een mooi plan gemaakt. Het kamp zou een hele week duren. Achteraf was dit iets teveel van het goede. Maar haar inbreng is groot.



Zaterdag 7 september

Rond 10.00 uur werd het kampje door Michiel, de voorzitter, geopend en deze heette iedereen hartelijk welkom en gaf uitleg wat de bedoeling was. Tevens deelde hij mede dat Leonie ziek thuis was. Een domper voor haar en voor ons. Maar niet getreurd.

Jos had een leuk papiertje bij zich met daarop een tiental aan te leggen vuurtjes. Dus op verschillende manieren uit te graven en vervolgens op te bouwen.

Door de aanwezigen werd een keuze gemaakt. Hout was genoeg voorradig en 's avonds was een ieder druk bezig met het eten te bereiden op zijn of haar vuurtje. In de avonden was er een centraal groot kookvuur en werd de dag doorgenomen en aanverwante gesprekken. Ook werd de uitvoering van het houtvuurkamp aangepast en ingekort. Mede door de weersomstandigheden.

Zondagmiddag werden er centraal poffertjes gebakken, met Joke als

toezichhouder. Het viel nog niet mee om een goed poffertje te bakken. Na de poffertjes hebben we van een echte bushcrafter, Allard, onderricht gehad om vuur te maken zonder lucifers, aansteker of iets dergelijks.

Met twee stokjes en een stukje touw, die samen een boog vormden, een zogenaamde vuurboog, kan je dus koolstof aanmaken wat uiteindelijk een smeulend vuurtje oplevert.

Dan een oefening met vuurstenen. Met het slaan tegen elkaar moet het vonkje terecht komen op een stukje koolstof, genaamd Lepke. Vervolgens het geheel in een stukje papier rollen en blazen maar. Ook met de magnesiumstick kan op een eenvoudige manier een vuurtje gemaakt worden.

Volgend jaar hopen we er een klein wedstrijdje van te maken. Een ieder had ervan genoten en wij hopen dat volgend jaar het hele veld vol zal staan met tenten en caravans.

PROMO – activiteiten

Verslag beurs 'Gaaf Groen'

Alkmaar, 8 september.
Gaaf Groen, een beurs met onder meer biologisch tuinieren, alternatieve energie, puur natuur, duurzaam doe-het-zelf, groene kunst, zelfvoorzienend leven, lokaal voedsel, enthousiaste mensen en nog veel meer eigentijdse inspiratie. Zo ongeveer werd een beurs aangekondigd, waar Promo onverwacht veel belangstellenden heeft mogen ontmoeten.

We gingen er heen met enige twijfel aan de doelgroep. En toen we aankwamen, waren we het glad niet eens met de plek die ons was toegewezen. En het regende verschrikkelijk... Kortom, het leek ons helemaal niks en we dachten echt,

dat we voor nop om half vijf waren opgestaan om daar op tijd te kunnen gaan draaien...

En toen gebeurde er een soort van wonder: de regen stopte, we werden zowat overlopen door bezoekers en de vragen waren niet van de lucht! Doordat de standhouder naast ons had afgezegd, konden wij breed uitpakken en voor we het wisten stonden we met de volle bemanning onze kelen schor te praten. Zo druk als het daar werd, hebben wij alleen nog maar meegemaakt bij de Fiets- en Wandelbeurs en de ANWB Kampeerdagen, het was één groot Promofeest met supergemotiveerde vrijwilligers, een geweldige

catering en aan het eind van de dag het gevoel van: Hier doen we het voor!

De nieuwe banners deden het geweldig, ze trokken erg veel kijkers. Zo ook de drie brandertjes, die daar stonden te glimmen met pasgepoetst koper. Met zijn allen verkochten wij daar NTKC op overtuigende wijze.

Voor deze beurs gebruikten wij de slogan 'Natuurlijk kampeer je bij de NTKC' waarmee we een voorproefje namen op de manier waarop NTKC zich in de toekomst mogelijk zal profileren.

promo@kampeerclub.nl

Kampeerjuweeltje op Terschelling

Jan Jobse heeft deze zomer met zijn vrouw op de fiets drie Waddeneilanden aangedaan. Op Terschelling had hij een positieve kampeerervaring die hij graag met NTKC'ers, onder wie een toenemend aantal eilandhoppende fietsers, wil delen. Saillant detail: de eigenaresse van het terrein wijst enthousiaste kampeersers die haar vragen naar soortgelijke terreinen, altijd op de mogelijkheid van de NTKC.

Als trouwe zomerse Texelgangers, vroeger jaarlijks drie weken met de kinderen, tegenwoordig vaak een weekje, hadden we 's zomers eigenlijk nooit op een ander Waddeneiland dan Texel gekampeerd. Een fietstocht met z'n tweeën met als doel Terschelling, Vlieland en uiteraard Texel bracht daar deze zomer verandering in. Omdat we vrij laat de vakantie regelden konden we op Terschelling in de gewenste periode alleen nog voor zes dagen op het Aaster Uiltje terecht. In het Groene Boekje, de gids voor de natuurkampeerterreinen, wordt het terrein omschreven als 'Beschut gelegen op Oost-Terschelling tussen weilanden, elzensingels, licht, lucht en ruimte. Een prachtig, zonnig en eenvoudig plekje.' Het terrein ligt aan de rand van Hoorn, niet ver van het rustige strand dat via een beschutte fietsroute te bereiken is en ook de Boschplaat ligt met een half uur fietsen vlakbij.

Het terrein kent 17 plaatsen, waarvan er een paar in het bos gelegen zijn, maar het grootste deel op een, via een boslaantje te bereiken, mooi veld, waar tenten uitsluitend aan de rand mogen staan. Hierdoor ontstaat er in het midden een ruim veld waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Auto's staan vooraan de weg bij het huis, het terrein is niet toegankelijk voor caravans. Er is zelfs een klein 'praathuisje' waar je bij slecht weer kunt schuilen. Het bijzondere van het Aaster Uiltje was voor ons niet alleen de prachtige ligging, maar ook de prettige, ongedwongen kampeercultuur. Voor ons was het een verrassing om ook op Terschelling in het hoogseizoen op een optimaal bezet terrein zo prettig te kunnen kamperen. In de drukke periode wel van te voren bespreken.

Duurzaamheid? Lastige vraag!

Elders lees je dat NTKC onlangs in Alkmaar was vertegenwoordigd op 'Gaaf Groen', een beurs voor mensen die begaan zijn met natuur, milieu en alles wat daarmee samenhangt. Als wij durven te kiezen voor een dergelijke manifestatie, en daar onverwacht veel succes lijken te boeken, dan is Promo er kennelijk in geslaagd een interessante doelgroep aan te boren. Een doelgroep met enthousiasme voor natuur en milieu, van mensen die ook hun vrije tijd volgens die kernwaarden willen besteden.

Maar kan NTKC zich als natuur- en milieuvriendelijk profileren? Zijn we bestand tegen lastige vragen op dit gebied?

Zoals we in vorig Buitenspoor al aangaven: de afdelingen doen prima hun best om natuur en milieu op onze terreinen alle aandacht te geven. Dat lukt naar behoren, al kiezen ze daarbij naar persoonlijk inzicht soms voor verschillende oplossingen. Van clubbeleid op het gebied van duurzaamheid is op dit moment nog nauwelijks sprake.

En kan ons dat niet opbreken? Heel veel boeren- en groene campings profileren zich inmiddels als milieuvriendelijk en allerlei organisaties denken zorgvuldig na over te nemen maatregelen op dit gebied. Misschien moet ook de

NTKC zich in de komende tijd gaan beraden op het uitstippelen van landelijk beleid. Probleem daarbij is natuurlijk dat we te maken hebben met zeer verschillende terreinen en voorzieningenniveaus. Wat op het ene terrein makkelijk door te voeren is, is op een ander terrein niet realiseerbaar. Met de terreincommissarissen wordt in goed overleg bekeken wat er op dat gebied haalbaar is.

Als we naar de voorzieningen op onze terreinen kijken, dan is daar de laatste jaren heel wat in veranderd. De douches worden verwarmd met elektriciteit, fietsen kunnen op veel plaatsen opgeladen worden,



en ook onze mobieltjes hangen tegenwoordig op heel wat terreinen aan de stroom. En wat gaan we verder faciliteren?

We zijn als club veel meer energie gaan gebruiken, zowel elektriciteit als gas, maar daar hebben we het, als het gaat om de milieuaspecten, in clubverband verder niet over gehad. Wordt het niet tijd dat we daar ook eens over gaan denken?

Ideeen over milieubeleid kunnen noodzakelijk zijn voor werving en clubprofilering. Waar staan we voor als NTKC?

Kunnen we ons binnenkort misschien profileren als energie-neutrale club? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.

Kom maar op met die suggesties:

buitenspoor@kampeerclub.nl

Jouw mening:
Ledensite / Algemeen / Forum /
NTKC gerelateerd / Milieuwensen

EENPITTER

stevige winterkost

De winterkampeerder moet een goede, stevige maaltijd nuttigen, wil hij of zij de kou goed kunnen doorstaan. Daarom dit recept waarin ik kalfs- of varkenslever gebruik. Als je daar niet van houdt, kun je ook reepjes kip- of kalkoenfilet gebruiken. Zelfs reepjes biefstuk smaken prima in dit recept.

Voor het roerbakken heb je niet per se een wok nodig. Het lukt ook goed in een grote (koeken)pan. Zet je eenpitter tijdens het roerbakken wel op maximaal.

voor 2 personen

- Kook twee flinke aardappelen in de schil (goed schoongeboend) gaar en hou ze warm (bijvoorbeeld in aluminiumfolie in de slaapzak).

- Doe 400 gram schoongemaakte spruitjes in kokend water. Breng opnieuw aan de kook en laat de spruitjes nog 5 minuten doorkoken. Giet de spruitjes af.

- Snipper een uitje, fruit het en doe vervolgens een klein bakje spekblokjes in de pan erbij.

- Bak de spekjes op niet te hoog vuur ongeveer 5 minuten.

- Snij intussen 400 gram kalfs- of varkenslever in repen van 2 à 3 centimeter. Nu het vuur op maximale sterkte.

- Doe de spruitjes en de lever gelijktijdig in de pan en roerbak ze gedurende ongeveer 5 minuten. Niet te lang, want dan wordt de lever te droog.

- Op smaak maken met zout en peper. De aardappels insnijden en er eventueel wat roomkaas in doen. Bordjes vullen en smullen maar!

Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl

Alle Eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite. Klik: Algemeen > Buitenspoor > Recepten

Burkcamp De Kooiberg

Over keilers en edelherten Verslag



Met een opnieuw zongebruinde kop en het grondplastic van de tent alweer drooggewapperd kijken we terug op een druk bezocht burkcamp. Het was voor sommigen ook een nostalgisch weerzien met De Kooiberg, ons ruigste terreintje in het bos met een pomp en emmers water halen.

De opkomst voor het burlen was zo groot dat enkele mensen zelfs niet mee konden met een van de 4 burlexcursies die wij van 27 tot 29 september hadden georganiseerd. Maar er waren ook twee vroege natuurwandelingen gepland op zaterdag- en zondagochtend, waaraan iedereen deel kon nemen.

Vrijdagavond toog de eerste burkgroep het bos in en al snel troffen we een wild zwijn, een enorme keiler, dat als een zwarte schim verdween tussen de bomen. Op een open plek aan het eind van een pad hebben we geruime tijd sprakeloos gezeten terwijl het donker werd. In de verte liet een edelhert zich enkele malen horen maar daar bleef het bij. Vanwege een woeste kapactie in het bewuste bosperceel deze vrijdag had het wild zich uit de voeten gemaakt. De donderdagavond ervoor was De Kooiberg nog eerste rang voor de bronst van de herten.

Zaterdagavond vertrok met invalende duisternis weer een groep het bos in. Onderweg hoorden we een hert dat in een dicht naaldbosje, met brekende takken door zijn gewei, zich uit de voeten maakte. Verderop gingen we langs een pad zitten en hielden ons 5 kwartier muisstil, terwijl het bos in zwarte contouren veranderde en hier en daar een ster tussen het gebladerde twinkelde. Toch een mooie ervaring

om stil in een donker bos te zitten zonder enige afleiding!

Zaterdag- en zondagochtend trok wederom een groep eropuit, maar nu richting Willem Wensinkbank aan de rand van de Hoog Buurlose hei. Onderweg hield het wild zich angstvallig schuil, maar op de heide en tijdens de natuurwandeling viel er nog genoeg wild te spotten.

Op de wildweide groeide de grote parasolzwam en met een koffiepauze in de najaarszon was de wandeling compleet.



Evengoed was het een geslaagd en gezellig weekend en bijzonder goed georganiseerd door Regina, waarvoor dank! We hadden prachtig weer, het bos begon te kleuren, de bosbessen smaakten nog lekker en de sfeer was geweldig.

Tot volgend jaar!
Anna van Duin



50 plus

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

In iedere aflevering van Buitenspoor vind je een recept door Eenpitter, zoals de naam zegt speciaal geschikt voor bereiding op de kampeerbrander. Die rubriek loopt sinds 2002, kookliefhebbers vinden hier dus een schat aan informatie. Dat was vroeger anders. Recepten vormden maar heel incidenteel onderdeel van ons blad. Maar deze keer troffen we een bijzonder recept aan, alleen om de naam al!

We geven het hier aan je door omdat vooral geschikt zou zijn voor het koude jaargetijde en makkelijk kan worden klaargemaakt. Uiteraard is dat nog steeds het geval, maar of je het belangrijkste ingrediënt ook nog zo makkelijk kunt krijgen...

Probeer het eens uit zouden we zeggen!

Voor hongerige zwervers 'Kruudmoes' is in het Oosten van ons land een bekend boerengerecht. Het is voedzaam, vlug klaar en kan warm en koud worden gegeten. Vandaar, dat het vooral tijdens het hooien en oogsten op tafel (of op land) komt.

Voor de vulling van ongeveer drie lege magen heeft men nodig:

- 1 fles karnemelksepap met gort
- 2 ons gewassen rozijnen
- 1 rook- of metworst
- 1/2 bosje kervel (alleen de blaadjes)
- eventueel wat kruisemunt.

Alles gaat in een pan op de primus. Kan 't gemakkelijker?

Zachtjes laten pruttelen - onder regelmatig roeren - tot de worst gaar is. Meestal vraagt dat 15 á 20 minuten.

Opdiene met stroop of anders met suiker. Eet ze!

Kamperen in Europa

Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeertreintjes in het buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > leden-site > kamperen > in het buitenland.

Slovenië

boerderijcamping met dieren.
www.senkovadomacija.si
Super plek, lekker alpenweidje en leuke enthousiaste eigenaren. Met veel voorzieningen: buitenkeuken met koelkast warme douches etc. Ook prachtige wandelingen in de omgeving.

Kroatië

- Camp Arboretum in het dorp Barotul is een prettige kleine camping, relaxed en overzichtelijk, enthousiaste mensen. Veel voorzieningen, keuken te gebruiken, koelkast etc. Soms wordt voor je gekookt... Vlak bij zee en winkeltjes.
www.camparboaretum.com/frames1_en.htm

Maike Wesseling

- In de maand juni zijn wij op een prachtige kampeerplek geweest op het eiland Korcula in Kroatië. Op onze rondreis door dit land met onze kleine caravan kwamen wij op dit mooie fietseiland terecht. Camping Ravino in Prizba, aan de zuidkust van het eiland. Vooral geschikt voor tentkampeers onder de olijfbomen. Met enkele plaatsen voor kleine campers of caravans.

Kleine rustige camping vlak bij een strandje en klein dorpje met 1 winkel, 2 restaurantjes en een barretje. Heel vriendelijke eigenaar, gratis gebruik van koelkasten, tafels en stoelen en stookgelegenheid.

Afstand vanaf Utrecht - Split 1.788 km. In Split de Jadrolina veerboot nemen naar Vela Luka op Korcula (ca. 3 uur) prachtige tocht. Een andere optie is, nog 130 km. doorrijden naar Drvenik en dan in 20 min. naar Korcula varen. Of via het schiereiland Peljesac - bij Orebice de veerpont nemen (15 min.) naar het eiland. Echt een aanrader voor de echte NTKC-kampeerder.

Elly en Dick Groen

Roemenië

Voor liefhebbers van Roemenië: zeer rustig, eenvoudig terreintje, met uitzicht op de Karpaten. Middenin Transylvanië, op slechts een half uur rijden van Brasov. Goede sanitaire voorzieningen.
www.vakantiehuis-roemenie.nl/camping

Margreet Geels

Frankrijk

- We vonden het terrein 'La Gabrielle' in Romagne sous Montfaucon via de NTKC-lijst, waar het al 10 jaar op staat. Helemaal terecht! Met maar zes kampeerplekken op een behoorlijk grote oppervlakte stoort het absoluut niet dat er ook campers staan en dat de auto het terrein op mag. Er zijn wat niveaoverschillen en je hebt werkelijk alle ruimte. Fijne beheerders, eenvoudig maar schoon sanitair. Stroom voor wie dat wil en eventueel een eenvoudige maaltijd als je die tevoren bestelt. Romagne ligt in het centrum van de gevechten uit de Eerste Wereldoorlog. De streek puilt uit van de gedenktekens, oorlogskerkhoven en er zijn talloze tochten te maken langs weggevaagde dorpen, bunkers en bomtrechters. Het is beslist de moeite waard om hier een aantal dagen door te brengen. Wel reserveren!
www.lagabrielle.nl



- Camping La Motte in Saillans voldoet aan alle kenmerken van de NTKC-ideologie en meer. Wij hebben er altijd met veel plezier gekampeerd. Hij verdient een plekje op de 'kamperen in Frankrijk' pagina.

'La Motte' ligt centraal in het département de Drôme, dicht bij het dorp Saillans, aan de D 156. Het is een rustige en ruime camping (4 ha), tussen de bergen en heuvels gelegen, met een beperkt aantal kampeerplaatsen (25). De tent staat midden in een buitengewoon mooie naturomgeving met een zeer gevarieerde flora en fauna.

Op de kalkrijke grond van de camping en de directe omgeving bloeien in het voorseizoen tientallen wilde orchideeënsoorten. De kampeerplaatsen zijn groot, bieden veel privacy en een mooi uitzicht op bv de Trois Becks. De camping wordt bewust eenvoudig gehouden, zonder de poespas van de moderne commerciële mas-sacampings.

Een voorliefde voor de natuur en voor actief bezig zijn in de enigszins ruige omgeving zijn kenmerkend voor de enthousiaste La Motte kampeers. Zij wisselen graag hun ontdekkingen en ervaringen uit, organiseren onderling wandeltochten en praten dan na met iets fris of lekkers onder de bomen bij de receptie. Zij waarderen de persoonlijke benadering van de campingbaas, tot voor een paar jaar Louis Schaepman, tegenwoordig zijn zoon Marcel. Deze installeert iedere kampeerder met z'n bagage op z'n eigen kampeerplaats omdat op het terrein geen auto's toegestaan zijn. Respect voor installaties, natuur en medekampeers is een voorwaarde voor een geslaagd verblijf.

Ook voor kinderen is de camping ideaal: er zijn veel leeftijdsgenoten, water om in te spelen, ijsjes om van te smullen en speelweiden. Er is een natuurbad voor jong en oud met stromend fris bronwater.

Kijk maar eens op www.camping-la-motte.com

Rob van Vroenhoven

Alle inzenders weer onze dank.

Ook een fijn terreintje bezocht? We horen het graag! En viel een van de terreintjes uit de lijst misschien een beetje tegen? Ook dat willen wij graag weten, dan schrappen wij het, om teleurstelling voor anderen te voorkomen.

Routebordje weg?

Meld het online!

Stel, je bent lekker aan het fietsen, maar ontdekt dat een fietsroutebordje verkeerd geplaatst is. Bij wie kun je dat nu melden? Er zijn wel 50 verschillende onderhoudsinstanties die zich bezighouden met de fietsroutenetwerken.

Het Fietsplatform ontwikkelde hiervoor een online meldsysteem bordjeweg.nl dat meldingen automatisch naar de juiste organisatie doorstuurt. Er zijn al inmiddels al meer dan 3000 meldingen opgelost; de meeste binnen de afgesproken termijn. Je kunt heel eenvoudig op een kaart de plek markeren en aangeven om welk type bordje het gaat en wat er aan de hand is.

Nog makkelijker misschien vind je het om onderweg te bevinding door te geven. Download dan de gratis app Bordje Weg.



Natuurwerkdag

Zaterdag 2 november

Voor liefhebbers van werken in de natuur - en welke NTKC'er is dat niet? - organiseert Landschapsbeheer Nederland alweer de 13e Natuurwerkdag.

Op meer dan 400 locaties verspreid over heel Nederland kan je als vrijwilliger onder andere bomen zagen, houtwallen afzetten en wilgen knotten om ons landschap te onderhouden.

Het mag duidelijk zijn dat wij hopen dat je eerste aandacht uitgaat naar onze eigen terreinen. Maar wie er geen genoeg van kan krijgen of inspiratie of vaardigheden wil opdoen voor onze eigen werkdagen, die kan op www.natuurwerkdag.nl de locaties vinden waar 2 november wordt gewerkt.





Kinderkamp op De Haan

Wie kan er beter verslag van doen dan de kinderen zelf?

Het kinderkamp 2013 thema: indiaanen en couwbo's
Het was heel leuk.



We deden allemaal spelletjes bv: stormbaan, amulet maaken, pijl en boog schieten, taco's maaken, er was zelfs stiertje prik (ezeltje prik maar dan met een stier). Ik zal je aan raaden om volgent jaar ook te komen. Ik weet zeker dat het heel leuk gaat worden. Maar ik weet nog niet wat het thema is. Weel je het weten, kom dan volgent jaar ook.

groetjes
Jasmijn grootendorst

Op kinderkamp doe je allemaal leuke spelletjes, en elk jaar is het een ander thema. Je kan je ook opgeven voor activiteiten bv. een avondspel voor kinderen vanaf 9 jaar met of zonder begeleider, of een lampionntocht. Je gaat ook broodjes bakken, liedjes zingen, marsmellows bakken, ochtendgymnastiek en ontbijten in de kampvuurkuil. Kortom het is heel gezellig!!

Kom jij volgend jaar ook??
Groetjes,
Jara de Groot

Ik wil de kinderkampcommissie heel erg bedanken voor weer een super-weekend.

Groetjes en tot volgend jaar,
Annika de Groot

**De conclusie zal duidelijk zijn:
volgend jaar weer!**



Leden werven leden

De goedkoopste, snelste en waarschijnlijk meest effectieve manier om kampeerders 'warm' te krijgen voor onze kampeerstijl is door ze te introduceren.

Waar Promo zich richt op doelgroepen, daar kunnen individuele leden hun enthousiasme overbrengen op familie en vrienden.

Bekendheid geven aan NTKC zouden we allemaal als uitdaging moeten zien. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld zoals Paul Kranendonk deed. Hij publiceerde een echt 'NTKC- plaatje', genomen op Roggebot, in het nieuwsblad

op zijn werk. Met zijn naam en telefoonnummer erbij bereikte Paul zo'n 13.000 mensen.



Uit 'Scanner', maandblad van het Erasmus medisch centrum.

Huizen

Verlag BBQ-ontmoetingsweekeinde

Als de gure novemberwind raast, hier iets zonnigs uit Huizen Op 22 juni onder de regie van Len, een echte kok, en Odette Bot hadden we een voortreffelijk BBQ-ontmoetingsweekeinde op Huizen. Dat, terwijl de kinderen in de plassen speelden en het zonnetje af en toe toch om de hoek keek, lieten we ons echt niet overheersen door af en toe een beetje regen.

Bij het praathuis werd een oranje zongekleurd zijl opgehangen. De kinderen vouwden de mooiste servetten. Len maakte een heerlijke saté, een originele frambozen- en een basilicumsaus. Met hulp van de kinderen sneden we de honing en watermeloenen. De verse basilicum, paprika's, bosuitjes, komkommers, en de fetakaas werden gesneden. Lens eigen gemaakte romige

kruidenkaas werd geserveerd. (Len mogen we je geheim? Het was heerlijk!)

Bekenden spraken elkaar weer en er werden nieuwe contacten gelegd. Kampeerders die vanwege een beetje regen niet kwamen, die hebben een onvergetelijk mooi weekeinde gemist.

Curly van Wijk - Wallaby



De zomer van ENIG

Verlag fietstocht en kampeerweek

Op donderdag 8 augustus kwamen acht fietsers naar Brobbelbies bij Schaijk om met Enig naar Masterveld bij Winterswijk te fietsen. De volgende ochtend om 10 uur waren alle spullen op de fietsen geladen en konden we vertrekken.

Ineke en Jenny hadden gezorgd voor een knooppuntenroute zodat niemand kon verdwalen. Dat het volgen van knooppunten niet vanzelf gaat, merkten we al snel toen het knooppunt waar we naar toe moesten, niet op de wegwijzers stond en het volgende op geen enkele kaart te vinden was. Maar gelukkig wisten we onze weg te vinden.

Bij Cuijk staken we de Maas over en enkele kilometers verder moesten we ons flink inspinnen op de heuvels bij Mook.

Maar iedereen bereikte het SBB-terrein bij Groesbeek: een bosterrein tegen een steile heuvel met vrijwel geen horizontaal stukje en veel wortels en dennenappels. Een nieuwe belangstellende voegde zich 's avonds bij ons.

De volgende dag fietsten we in kleinere groepjes door Duitsland naar Millingen waar de meesten pauze hielden in de theetuin.

Ook de Romeinse boot werd bezocht. Daarna met de pont de Rijn over en verder naar Doetinchem. Na de boodschappen vonden we snel de kleine camping bij kasteel Slangenburg: een zacht en groen gazon tussen de borders met tuinplanten.

Zondag volgde het laatste stuk naar Winterswijk.

In Bredevoort ontmoetten we Jenny en Thea die ons tegemoet waren gereden en het laatste stuk met ons mee fietsten.

Op Masterveld hadden al diverse Enigers hun tentje of caravan neergezet zodat we 's avonds bij het kampvuur met een grote groep de plannen voor de komende week konden bespreken. Ans had voor een uitgebreid programma gezorgd met voor ieder wat wils.

Je kon kiezen waaraan je mee wilde doen en wanneer je zelf wat anders wilde gaan doen.

Na al het fietsen was het heerlijk om maandag vanaf het terrein

een wandeling te maken. Doordat een boer zijn maïsveld wat had uitgebreid, werd deze wandeling wat langer dan gepland en daar was niet iedereen blij mee.

Omdat er voor dinsdag slecht weer voorspeld was, ging ieder zijn eigen weg: een bezoekje aan musea in Winterswijk of Vreden, winkelen, ergens koffie drinken of rustig bij de tent blijven.

's Avonds was er een rondleiding in de synagoge van Winterswijk, erg mooi en indrukwekkend.

De volgende dag gingen de meesten met de bus naar Münster om de stad te bekijken met de vele historische bezienswaardigheden. Een lange maar zeer geslaagde dag. Op donderdag was er een wandeling rond het Korenburgerveen. In twee groepjes werd een wandeling van 10 of 5 km gemaakt.

En 's avonds was er een excursie langs 30 akkertjes met uitleg over de akkerranden, de bloemen die erin stonden en het gebruik ervan.

Op vrijdag zaten we weer op de fiets om de scholteboerderijen te bekijken. Hierna volgde de afsluiting bij het kampvuur waar ook de eerste plannen voor het nieuwe jaar gemaakt werden.

Iedereen keek terug op een zeer geslaagde week met veel wandelen en fietsen, cultuur en natuur, veel kopjes koffie met wat lekkers en heel veel gezelligheid.

Sommigen moesten in de loop van de week al naar huis, anderen kwamen een paar dagen later zodat er steeds wel tussen de 10 en 15 Enigers aanwezig waren; oude bekenden maar ook mensen die voor het eerst eens kwamen kijken wat Enig eigenlijk is.

En door de grote vrijheid was de groepssamenstelling bij de diverse activiteiten ook steeds weer anders.

Ingrid van Os



Afscheid van

En dan ineens is het zover: de High Tea als afsluiting van een periode kamperen op Hoogduin, ons mooie Zeeuwse terrein aan de Zeeuwse Riviera! Een tijd van terugkijken en herinneringen ophalen.

Veel clubleden hebben gehoor gegeven aan de oproep om nog een laatste keer te kamperen in Zeeland en zijn soms diverse malen afgereisd naar het Zeeuwse om daar te genieten van de zon en de zee.

Ook hebben clubleden uit het hele land zich opgegeven voor deelname aan de High Tea.





n Hoogduin

Helaas waren de weergoden ons niet al te best gezind maar gelukkig kwam het activiteitendak ons goed van pas. We konden alles droog onder dit dak kwijt!
Wij, als bestuur van de afdeling Zeeland, hadden ons beste beentje voorgezet om in de keuken allerlei lekkers klaar te maken om dit voor te zetten aan allen die er die middag waren om het afscheid bij te wonen.

Er was een ontspannen sfeer en onze voorzitter, Bruin Feijen, had een mooie toespraak voorbereid en de vlag werd op een ludieke manier gestreken. Letterlijk en figuurlijk werd deze gestreken door een aantal jonge en oude clubleden. Leden die er al vanaf hun jonge jaren op Hoogduin gekampeerd hebben en er nu afscheid van kwamen nemen.

Aansluitend sprak Esther Adriaanse, dochter van Ton Adriaanse van wie wij het terrein vele jaren mochten pachten. Van de familie Adriaanse ontving onze voorzitter een tegoedbon voor een bord voor ons nieuwe terrein.

Het nieuwe terrein moet nog een naam krijgen en als deze bekend is zal dit bord geschonken worden door de familie Adriaanse.

We hebben dit dankbaar in ontvangst genomen.

Jeroen van Veen sprak namens het HB en overhandigde de voorzitter een fles herinneringswijn aan Hoogduin.

Je krijgt een brok in je keel als je het logboek leest want er staan zulke persoonlijke verhalen in. Clubleden die iedere boom, iedere kuil kennen, genoten van de koude douche, de scheepstoeters hoorden in hun tentje evenals het ruisen van de zee. Vriendschappen die ontstaan zijn op Hoogduin, pannenkoekenfeesten, tandenpoetsen bij het licht van de olielamp...

Met weemoed denken mensen terug aan vele goede jaren. Dankbaar kijken clubleden terug op een prachtig, fijn, klein maar o zo gezellig terrein.

Iemand schreef:
Ik vertrouw erop dat waar iets ophoudt, ook weer iets nieuws ontstaat.
Anders, maar dat hoeft niet minder mooi te zijn.

Tekst en foto's Tini Hengeveld





Foto's Peter Heeg

Shakespeare in Diever

Verlag van een ge-wel-dig weekend

In het weekend van 24 en 25 september kampeerden wij op ons terrein in Zorgvlied.

Wij komen daar wel vaker, maar deze keer was er een speciale gelegenheid; een bezoek aan het openluchttheater in Diever waar jaarlijks het Shakespearefestival wordt georganiseerd. Dit jaar met de uitvoering van 'Othello'.

Op De Hertenweide waren wij niet de enige belangstellenden. Voor ons de eerste keer 'Shakespeare', maar wij troffen een hele club kampeervrienden die hier een jaarlijks ritueel van gemaakt heeft. Het kampeerterrein was dan ook druk bevolkt met véél tentjes en caravans.

Op zaterdagmiddag, de tent net neergezet, begonnen we met een 'high tea'. Iedereen had wat lekkers meegebracht en dit op een grote tafel uitgesteld. Potten koffie en thee er naast.

Het verenigd volk werd toegesproken door Werry, die uitleg gaf over de traditie van de Shakespearevoorstellingen en 'Othello' in het bijzonder. Daarna werd in alle gezelligheid genoten van de lekkernijen.

's Avonds naar de voorstelling. De meeste mensen denken bij Shakespeare aan zware tragedies in bombastisch Engels.

Nou, niet hoor! Het originele verhaal is vertaald in 'gemoderniseerd plat Nederlands' met een Drents accent. Ge-wel-dig!!! We hebben genoten! En niet alleen van het stuk zelf, maar ook van de entourage; een publiek dat, geheel volgens Engelse traditie, aan komt zetten met kussens en kleedjes om op te zitten en met picknickmanden waaruit van alles tevoorschijn komt in de pauze, zodat wij moeiteloos koffie konden halen bij het buffet. Een verbluffende goed georganiseerd geheel (waar overigens een NTKC'er de elektronica verzorgde). De volgende ochtend was het nagenieten en napraten bij de kampvuurkuil waarbij de overgebleven lekkernijen van de high tea werden verorberd.

Kortom: het was een zeer gezellig en bijzonder verrassend Shakespeare weekend. Volgend jaar komen wij weer!

Menno en Ineke Watzema



Zuidholland-Zeelandtoer

Verlag door Liesbeth en Leo Links

Toen de penningmeester bij de afloop van het slotdiner namens de deelnemers de Toercommissie bedankte voor de prachtige toer, gingen de gedachten onmiddellijk terug naar de sfeer en activiteiten tijdens die toer: een paar uur daarvoor had een groot aantal nog deelgenomen aan de voorlaatste activiteit: een wandeltocht in de stralende zon van Dishoek naar Zoutelande, heen langs de vloedlijn en terug over de duintoppen (ondermeer langs het voormalige terrein Hoogduin), en nu zat de laatste activiteit, het slotdiner, er ook al weer bijna op ...

Het begon allemaal op De Haan in Loosduinen op 22 augustus. Dat was natuurlijk even schrikken voor de aanwezige kampeerders toen zo'n 16 caravans die dag arriveerden. De kampmeester kreeg dan ook meteen een hulpkampmeester toebedeeld om de zorg voor de vier nachten die de toer zou blijven, over te nemen.

Na de opening en de uitreiking van de kampinformatie ging het programma spontaan van start met

van Kijkduin, de Zandmotor bij Monster of gewoon boodschappen doen op de Haagse Markt, maar bij dit al hielp het weer niet echt mee. Beter, maar bewolkt, was het tijdens de klootschietwandeling op zondag door het Park Ockenburg; zeer geanimeerd en slechts één bal verdween in het water.

Daarna verplaatste de toer zich voor vier nachten naar Het Essenbos, vanwaar op dinsdag een bezoek



een massale jeu de boules partij tot het donker werd.

De volgende dag toog iedereen naar het Haagse Buitenhof om daar onder leiding van twee spraakzame vertegenwoordigers van 'De Haagse Gravin' een anekdotische wandeling te beginnen door het centrum van Den Haag. Het einde lag op het Plein waar in de zomerzon een koele versnapering wachtte op een gereserveerd terras.

Daarna ging het met fiets, OV of auto weer terug naar Loosduinen. Zaterdag werd gebruikt voor tochtjes in de omgeving: de boulevard

gebracht werd aan het Jan Blanken Dok in Hellevoetsluis.

Lekker slenteren langs de randen van het timmerdok en onderhoudsdok met zijn fantastische schipdoker uit de 19de eeuw. En dolen door de honderden meters aquaducten onder het dok. Alles met prima uitleg over dit soort kunstwerken; onder het genot van koffie/thee en (maaltijd)taart.

Donderdag gidste een van de toerdeelnemers ons door het duin- en bosgebied van Westerschouwen: voor de gids dagelijkse kost bij het



uitlaten van de hond, voor de overigen een prachtige tocht waar je richtingsgevoel je snel in de steek liet. Met koffie en bolus vooraf en heerlijk koel sap na afloop! En natuurlijk op de terugweg naar Oud-dorp nog even langs de 'eenzame' Plompe Toren van het voormalige Westerschouwen.

De laatste zes nachten stond de toer op de grote weide van de minicamping Zuiderhoeve in Koudekerke op Walcheren. Het weer bleef uitstekend al die dagen.

Zaterdag stond er een bezoek aan het indrukwekkende Watersnoodmuseum in Ouwkerk bij Zierikzee op het programma. Bij Ouwkerk werd in november 1953 het laatste stroomgat gedicht met 4 enorme Engelse caissons die zo'n kleine 10 jaar daarvoor als reserve waren gebouwd voor de noodhaven na de landing in Normandië. Deze caissons zijn gaandeweg de



jaren van binnen uitgegraven en ingericht als centraal herdenkingsmuseum voor deze rampzalige gebeurtenis.

Onze gids - een mevrouw die als zesjarige de storm had meegemaakt en maandenlang geëvacueerd - werd ademloos door iedereen aangehoord toen zij op heel rustige en betrokken wijze de aanloop naar en de afloop van die stormnacht aan ons vertelde.

Na weer een vrij te besteden dag ging het op maandag richting Middelburg waar een gegidste rondwandeling (met versnapering toe) plaatsvond. Onze gids ving ons op bij de trappen van het oude stadhuis en nam ons meteen mee naar binnen - weg van het marktruim naar de eeuwenoude raadszaal, nu trouwzaal. Eén van echtparen die al meer dan 50 jaar getrouwd waren, kon de verleiding niet weerstaan om de stoelen voor het bruidspaar in bezit te nemen.



Na een heldere inleiding over Middelburg door-de-eeuwen-heen, volgde een prachtige, maar vooral verrassende tocht door straatjes, brandgangen en stegen om geregeld op pleintjes, in koorgangen en bij prachtige huizen even stil te staan voor nadere uitleg. Voor de enige rolstoelgebruiker in het gezelschap was de hele route een openbaring hoe vlak de straatsteentjes in Middelburg liggen!

De voorlaatste (vrije) dag werd wel heel bijzonder afgesloten: de boerin van de camping, tevens boswachter, hield na zonsondergang een uiteenzetting over de stand van de fauna rond de boerderij.

hoeven vliegen.' Dus werd het voor de rest een rustige avondwandeling.

Het was een actieve toer: om de dag een gezamenlijke activiteit en daartussendoor telkens een vrije dag met tips voor individuele tochten. En dat allemaal in een sfeer van onderlinge verbondenheid en alertheid, want niet iedereen is op elk moment even goed ter been of op de fiets. Alle gezamenlijke activiteiten waren altijd wat betreft locaties voor iedereen bereikbaar.

Samen uit, samen thuis!
'Chapeau' voor de Toercommissie.



Belangrijke boodschap: om natuurlijk leven aan te trekken, moet het een beetje rommelig zijn langs opstallen en singels. Maar de avond zou speciaal gaan over vleermuizen. Met een apparaatje om het geluid van zulke dieren voor mensen hoorbaar te maken ging het gezelschap wandelend naar een tweetal oude oorlogsbunkers. 'Ze zijn er wel (zei de boerin, en soms scheerde er een over de hoofden), maar door het langdurige droge weer hebben ze in de afgelopen dagen al genoeg muggen kunnen vangen om niet elke avond uit te





Tips en wetenswaardigheden

Tekst en foto's: Louis van Ollefen

Van spinnendraden en tentlijntjes

Najaar, het tijdperk van potenloze koeienlijven die zweven op een wollige deken boven waar, als de zon is opgekomen, een weiland blijkt te zijn. Grommende machines die de maïs van het land vegegen en grote ronkende metalen monsters die met veel gekraak en gepiep de aardappelakkers open graven, leeghalen en de gegraven geulen weer toedekken. Mechanisch worden de suikerbieten de grond uitgerukt en op de landwegen is het aan de vette moddersporen te zien dat de bietencampagne op dreef is. En als dan, soms pas laat in de avond, al die herrieschoppers verdwenen zijn komt, eerst nog wat aarzelend, het ree- en ander wild voorzichtig te voorschijn. Alle mooie dekking is dan wel van de akkers verdwenen maar er is heel wat te vreten achtergebleven, maïskolven zo voor het grijpen, aardappelen boven de grond en sappige brokken suikerbiet.

Het kampeerseizoen is volgens velen voorbij maar er is, juist in de herfst, heel wat te beleven in de vrije natuur. Dik de moeite waard om ook in deze tijd er op uit te trekken. Prachtige pittig frisse ochtenden, soms al met wat witte vorst aan de grond waardoor het gras sprietje voor sprietje en puntje voor puntje voorzien is van een zilveren glinsterlaagje en het gevallen blad met glitterbaantjes trots zijn nerven toont. Als de vorst er is zijn de mooiste paddenstoelen jammer genoeg snel verdwenen maar met een paar dagen droog herfstweer zijn ze ook zo weer terug. De molten zijn met wintervoorbereidingen bezig, grote molshopen komen op de meest onverwachte plaatsen omhoog. Jammer genoeg ook in de mooie kampeerweiden, niet aan de rand, welnee. 'Die kampeerders zijn er nu niet we doen dat midden op' schijnen die molten te denken. Treft je het twijfelachtige genoegen dat een mol onder je tent aan de gang gaat terwijl jij lekker ligt te slapen zul je verbaast zijn met hoeveel kracht zo'n klein zwart woelbeestje je omhoog weet te drukken.

Roodborstjes zijn gek op die verse molshopen, in de omhoog gedrukte grond zitten allerlei kleine beestjes



waar die kleine insecteneter gek op is. Als je in de tuin aan het wroeten bent zitten die kleine vogeltjes je ook op de handen te kijken, dat is geen interesse voor jou maar voor de insecten en andere diertjes die je voor ze opgraaft. Onder de hand zitten ze te schelden met hun schelle kwettergeluiden alsof ze het je kwalijk nemen dat je er bent. Zaadeters zoals de lijsters en merels zijn ondertussen behoorlijk druk om de sappige bessen van vlier en lijsterbes te oogsten, ze hebben het goed dit jaar de oogst is rijk. Eekhoortjes maken overuren om de eikels te ruimen, verstoppen doen ze die maar nauwelijks, er is zat. Op ons terrein De Heerkuil in St. Geertruid is het prachtig om te zien hoe die bruine rakkers druk zijn de walnoten te verslepen en

om dan even later een andere eekhoorn met dezelfde walnoot aan de haal te zien gaan.

Spinnen ze zijn er het hele jaar in ongelooflijke hoeveelheden. Er is eens een telling gedaan waarbij er ruim 125 per vierkante meter grasland werden geteld. Dat zijn er ruim 125 miljoen per vierkante kilometer, tel per spin 0,1 gram aan insecten per dag, dat zou er op neerkomen dat ze in minder dan een week de hele bevolking van Nederland kunnen verorberen. Verder maar niet over nadenken als je door het bos loopt en er zo'n prachtig net over het pad is geweven. Ik probeer er altijd onder door te duiken, niet alleen omdat ik die plakdraden in mijn gezicht onplezierig vind maar vooral uit respect voor de maker. Probeer je eens voor te stellen wat er allemaal

voor nodig is zo'n prachtig wagenwiel van niet kleverige loopdraden en superkleverige vangdraden te weven met een bijna mathematische precisie. Stel je voor hoe die eerste draad over het pad moet zijn gespannen, soms wel over een afstand van meer dan een meter, hoe die spin met een ragdunne op de wind zwevende draad die eerste overbrugging tot stand heeft gebracht. Daar maak ik een buiging voor.

Een overstap van spinnendraden naar tentlijnen en kampeeruitrusting. Trek je er niet meer op uit dit jaar en gaat de kampeeruitrusting in de winterberging is het goed alles ook nog even te controleren. Aan een droge tent zijn de lijntjes soms nog behoorlijk vochtig, rampzalige gevolgen als je de tent zo voor langere tijd opbergt. Controleer de ritssluitingen en schuif ze open. Is de waterzak wel helemaal droog, van binnen en van buiten. Brandstoftankjes, helemaal leeg en droog of helemaal vol, voorkomt corrosie in de tank. Maak ook je brander goed schoon, de verleiding is groot gebruik te maken van die prachtige onderhoudsetjes maar ga niet repareren wat niet stuk is. Je slaapzak luchtig opbergen, gewoon in de dekbedhoes op bed gebruiken is nog wel het beste. Je zult nog verbaast zijn hoeveel losse rommel, zand en insecten er uit je fietstassen of rugzak komt als je ze eens goed leeg schudt. Zijn er reparaties nodig, nu is de tijd dat de reparateur daar alle tijd voor heeft.

Maar het beste onderhoud voor je kampeeruitrusting is: gewoon blijven gebruiken. Trek er op uit en kom mee genieten van de zilveren deken over het gras glinsterend in de ochtendzon geweven door al die spinnetjes.

Wil je zeker weten dat je niet alleen op het terrein bent en gezellige aanspraak hebt als je je potje kookt bij of op het kampvuur, dan hoop ik je te ontmoeten op een werkdag of -weekeinde op één van onze terreinen.

Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl

TECH TALK

Rubriek met technische onderwerpen voor kampeers door kampeers. Verantwoording voor de inhoud blijft bij de schrijver. Inzendingen en vragen aan buitenspoor@kampeerclub.nl

Verlichting in de caravan

Van een caravankampeerder, clublid, heb ik een tip gekregen om aanzienlijk stroomverbruik te reduceren en veel minder warmte te produceren. Dus ook meer veiligheid v.w.b. voorkomen van brand. Hij adviseerde mij om alle halogeenlampjes in de caravan te vervangen voor ledlampjes met warm licht. Nog niet heel lang geleden was dat anders, maar tegenwoordig zijn de lichtopbrengst en kleur van ledlampjes niet meer van gewone lampen te onderscheiden. Het spaart erg veel energie van de accu. Ik heb nu alle lampen vervangen en de prijs valt heel erg mee, temeer daar ze gegarandeerd veel langer mee gaan. Al in veel caravanzaken zijn ledlampjes verkrijgbaar, en ook even zoeken op internet levert een heel aantal besteladressen op. Mooi klusje voor de winter!

Eef van der Stel

SOG ontlast caravanner

Milieubelangen wegen steeds zwaarder en lang niet alle campingeigenaren staan daarom het uitstorten van chemische toiletten toe. Het vergt soms wat inventiviteit van de caravanner om zich legaal van zijn fecaliën te ontdoen. Het SOG-systeem helpt hem van dit probleem af.

Een SOG systeem maakt het gebruik van toiletvloeistoffen overbodig en kan op de toiletten van Thetford en Dometic met een losse afvaltank worden ingebouwd. De afvaltank wordt met behulp van een koppelstuk met slang rechtstreeks verbonden met de buitenlucht. Dat kan zowel door de bodem, het dak of het toiletluikje. Hierdoor gaat de vertering veel sneller en kunnen gassen direct afgevoerd worden door een ventilator. Een contact aan de afvalschuif van het toilet zet de ventilator aan zodra de schuif geopend wordt. Een koolstoffilter zorgt voor absorptie van geur.

Er is voor elk soort afvaltank een apart model SOG. Om te weten welk type u nodig heeft is het model toilet dus van belang. Er kan gekozen worden voor een uitgang in het toiletdeurtje of een uitgang via de bodem of het dak. Het koolstoffilter moet 1x per jaar gewisseld worden. Het verbruik van de ventilator is 0,43 watt. Voor wie zelf inbouwt liggen de kosten voor een dergelijk systeem op ca. € 125 à € 150. Thetford heeft voor de C200 een eigen ontluuchtingssysteem ontwikkeld. Hierbij wordt geen ventilator gebruikt en het systeem is daarom ook veel goedkoper nl. € 35,-

Jasicamp
Caravan- en Campertechniek

Mutaties terreinkaartjes

De gegevens van onze terreinen vind je als downloadbare PDF op de ledensite / Kamperen / Kampeerterrainen.

In voorgaande jaren publiceerden we in het aprilnummer de mutaties die doorgevoerd waren. Heden ten dage passen we de doorgegeven mutaties aan op het betreffende terreinkaartje en wijzigden het versienummer. Ter voorkoming dat bij een nieuwe versie alle (en daarmee ook de niet gemuteerde terreinkaarten) kaarten afgedrukt moeten worden geven we in onderstaande lijst het versienummer weer en de in de versie aangebrachte mutatie.

Van onderstaande kaartjes, versie 2013, zijn/is gewijzigd:

| Terrein | Mutatie | Nieuwe kaartversie |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 3. Brobbelbies | Wegn. prov. weg | 2013-02 |
| 9. Hoogduin | Terrein is m.i.v. 1-10-2013 opgeheven | |

Afdelingen & Secties

Actuele informatie over afdelingen en secties vind je op www.ntkc.nl > ledensite > Clubpagina's

Amsterdam

amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden

En zo is het jaar al weer bijna ten einde. De najaars-werkdagen zijn goed bezocht en er is weer veel werk verzet. De bestuursperikelen binnen de afdeling zijn achter de rug en we richten onze blik vol enthousiasme op de toekomst.

Op de agenda staan alvast:

11 januari 2014:
Nieuwjaarsreceptie op het terrein Huizen

11 februari 2014:
Voorjaarsledenvergadering

8 en 9 maart 2014:
Werkdagen terrein 'Huizen'

22 en 23 maart 2014:
Werkdagen terrein 'Huizen'

12 en 13 april 2014:
Werkdagen terrein 'Huizen'

De rest van de agenda volgt in een later Buitenspoor en op de website van de NTKC.

Namens de tijdelijke commissie,
Roeland Brugman

Baronie en Kempen

Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon: 040-2816508
baroneenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

Afgelopen zomer weer eens ouderwets gezellig op de tandem langs onze terreintjes gefietst. Wat een genot om elke keer weer ontvangen te worden met rust en mooie natuur.

Al jaren zijn wij dik tevreden met onze uitrusting, term-a-restmatje met de hoes eromheen zodat je ook een stoeltje hebt, tot aan onze fietstassen toe. En als iets goed bevalt vergeet je wel eens rond te kijken.

Het begon in Wehl, terreintje uit het groene boekje en tentjes dicht bijelkaar.

Onze burens hadden een nieuw matje, knal geel en super klein op te rollen van term-a-rest. Het matje is werkelijk an amazing discovery maar helaas hield het ons 's nachts wakker, het kraakte en het zuchtte bij elke omwenteling. Mooi, dat gaat het niet worden... wie wil elkaar nu 's nachts wakker houden? Ook de jaren gaan ons niet in de koude kleren zitten en het opstaan van zo laag bij de grond gaat niet zo soepel, maar gelukkig past het lijf zich aan naar mate de vakantie duurt.

Toch werden onze ogen getrokken naar een mede-fietskampeerster in Winterswijk. Zij had een prachtig klein stoeltje, zo'n wiebelding op 2 pootjes en met je lijf hou je het stoeltje in balans. Mooi, prachtig en klein, ideaal voor wie maar een fiets voor bagage heeft.

Maar helaas, het proefzitten maakte ons niet blij, ook niet na de mededeling dat het 'went' na een tijdje.

Toch bleven wij de hele vakantie naar andere kampeers kijken met mooie nieuwe innovaties. Daarom in Alkmaar gestopt bij Bever, toch maar even binnenkijken, kan geen kwaad toch? Wij werden enorm goed voorgelicht door een jongeman, hij vertelde alle in en outs van de nieuwe matten en het nieuwe zitten.

Met een hoofd vol en de belofte dat wij na de vakantie goed op onderzoek uit gaan zijn wij op weg gegaan naar Limmen.

Daar bleek dat een van onze matjes een dikke bult had en dat zitten niet echt lekker meer was en over het slapen praat ik niet eens.

Na wat telefoontjes naar de oudste zoon spreken wij af dat wij elkaar treffen in Huizen, over een paar dagen en de zoon zou een ander matje brengen. Ook hadden wij hem gevraagd of Bever Eindhoven nog een tweetal stoeltjes van Helinox op voorraad hadden want na het proefzitten wisten wij het zeker, deze gaan het worden en Eindhoven had er nog twee op voorraad.

Enmaal in Huizen konden wij het niet laten om naar Bever Hilversum te gaan. Daar hebben wij proefgelegen op de verschillende luchtbedjes van term-a-rest en Exped. En werkelijk de mat van Exped lag voortreffelijk. Omdat wij wisten dat er nieuwe stoeltjes aankwamen hebben wij twee matten van Exped gekocht. En geloof mij of niet vanaf die avond zijn wij telkens in de hemel naar ons bedje gegaan, wat een puur slaapgenot.

Aan het begin van onze vakantie hadden wij een behoorlijke dikke rolpack boven op de achtertassen, 2 term-arrestmatjes met hoes, onze slaapzak en de stokken van de tent en het stoeltje. Eenmaal op weg vanaf Huisen hadden wij 2 stoeltjes, de slaapzak en de tentstokken in de rolpack. De nieuwe matjes waren zo klein dat deze met gemak in onze voortassen met kleding gepakt konden worden. De hele tandem oogde een stuk lichter bepekt en ook in kilo's waren wij behoorlijk wat lichter. Zo hebben wij maar weer geleerd dat je ondanks dat je dik tevreden bent met je uitrusting dat rond om je heen kijken altijd goed is.

Ook de winterperiode gaan wij zonder zorgen tegemoet want onze nieuwe matrasjes zijn gevuld met dons; dus het kan ons niet hard genoeg gaan vriezen.

Tenslotte
9 november
werkdag

Elsa

Den Haag

Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Terugblik

Dankzij de mooie zomer, de Caravansectie die ons vereerde met haar bezoek en het kinderkamp hadden we in Den Haag een bijzonder goed seizoen. De kano's en de Jeu de boulesbaan maken het verblijf op het terrein ook nog aangenamer dan het al was! En dan ook nog stad en strand, wat wil een mens nog meer?!

Dinsdagploeg

In Den Haag zijn we ook nogal trots op onze dinsdagploeg. Een groep mannen onder leiding van terreincommissarissen Hans van der Zee en Lex Zeevalk aan wie we rustig het beheer van het terrein kunnen overlaten. Het groen ziet er fantastisch uit, het hek is gerepareerd en de stopcontacten voor de fietsen zijn deze zomer aangelegd. Ik bedoel maar..

Kinderkamp

Eindelijk een kinderkamp met mooi weer! Het was dan ook een groot succes en we willen de kinderkampcommissie heel hartelijk danken voor hun werk, inzet en betrokkenheid. Ca. 60 kinderen kwamen eind augustus met ouders en grootouders naar het jaarlijkse kamp en vermaakten zich uitstekend. Foto's zijn te vinden op de site bij de afdeling Den Haag.

Volgend jaar weer! **30 en 31 augustus** kun je alvast in je agenda schrijven..

Voornemens

We zijn van plan de speelplaats op te knappen en wat uit te breiden deze winter, zodat het huisje wordt uitgebreid met een wip en andere speelmogelijkheden.

Nieuwe secretaris

We hopen op de najaarsledenvergadering een nieuwe secretaris te kunnen voorstellen, meer hierover in het volgende nummer! Maar we zijn nu alvast heel blij met haar...

Data

In november en december zijn er geen bijzondere activiteiten georganiseerd. Wie geïnteresseerd is in werken met de dinsdagploeg kan zich melden via mij en ook je mailadres hebben we graag voor onze nieuwsbrief. Stuur het naar: denhaag@kampeerclub.nl, dan blijf je op de hoogte. De nieuwjaarsborrel houden we op **zondag 12 januari 2014** en daarbij is iedereen van harte welkom op het terrein. De VLV is gepland op **18 februari 2014** en de openbare bestuursvergadering op het terrein op **14 juni 2014**. Maar dat is nog zo ver weg....

Namens bestuur van afd. Den Haag,
Renske Oldenboom

Gooi & Vechtstreek

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terrein:
Austerlitz te Austerlitz

Beste mensen

Op **16 november** kun je op Austerlitz terecht voor de werkdag. Onze terreincommissaris heeft een gevarieerd stel klussen voorbereid. Zo zijn we bijvoorbeeld toe aan een nieuwe zaagbok, een leuke timmerklus. We concurreren die dag trouwens met Den Treek, Limmen en De Heerkuil, dus laat ons niet in de steek.

De daarop volgende werkdag houden we in december, op **21 of op 14 december**. Welke dag precies? Daarover hebben we in de afdelingsvergadering op 16 oktober besloten, het verslag is (in concept) te lezen op de afdelingsite. Daar kun je altijd kijken voor de juiste data en actuele last-minute info, bijvoorbeeld als je twijfelt of een werkdag wordt afgelast vanwege het weer.

Groeten,
Rik

Hart van Holland

Secr. Fred van Rooij
telefoon 06-18885984
hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-dorp

Help:

We zoeken nog steeds een penningmeester, Inger Lansens stopt op de komende ledenvergadering en zonder een penningmeester kunnen we niet. Heel veel werk is het nu ook weer niet, dus we zien graag kandidaten tegemoet. Voor informatie gewoon even mailen. Doen!

Activiteiten:

Het weekend van **2 en 3 november** wordt er weer gewerkt op het terrein. Er is genoeg te doen dus nodigen we alle leden uit om samen het terrein weer klaar te maken voor de winter.

Misschien wat vroeg, maar alle tijd dus om **11 januari** te reserveren in je agenda. Dan is staat de nieuwjaarsborrel op de agenda voor alle leden van Hart van Holland.

De Heerkuil

Coördinatie Commissie
heerkuil@kampeerclub.nl

Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid

Kennemerland

Secr. Heleen van Wieringen
Slotenmakerstraat 61
1825 ED Alkmaar
telefoon 072-5619587
kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdoop te Texel

In de laatste zonnestrallen van waar schijnlijk de laatste mooie dag van dit jaar schrijf ik mijn laatste afdelingsartikel. Als jullie dit lezen hebben we de Najaarsvergadering al gehad en heb ik mijn 9 bestuursjaren er op zitten.

En ik heb een opvolger. Wim Westphal wilde het bestuur graag helpen, zag de noodzaak in, hij heeft zich opgeofferd om het secretariaat te bemannen. Na heel veel jaren dus eindelijk een man op deze post! Wim, nogmaals bedankt en ik hoop dat je een plezierige tijd hebt. Ik verdwijnt niet uit beeld en we wonen niet ver bij elkaar vandaan, dus ik kan je altijd helpen.

Naast Wim meldde Jan-Willem Leurs zich ook bij het bestuur. Hij wil graag

helpen en terreincommissaris voor Limmen worden. En Bas van Wieringen is, nu ik uit het bestuur ben, officieel gekozen tot Terreincommissaris Groen op Texel. Daarmee is het bestuur weer gevuld. We kunnen nog wel een Algemeen Bestuurslid gebruiken en om de balans te bewaren zou ik zeggen dat de voorkeur naar een vrouw uitgaat. Wie helpt?

Nog even de handen uit de mouwen. Op **zaterdag 16 november** is in Limmen weer de Werkdag. Als experiment hebben een aantal leden van het voorjaar afgesproken om er een weekend van te maken. Dit is zo goed bevallen dat we hier een traditie van gaan maken. Dus kom ook vrijdag, dan kan het kampvuur alvast branden. Op zaterdag wordt dus gewerkt en is er natuurlijk koffie/thee/koek en 's middags soep van Jan-Willem. 's Avonds is er weer kampvuur en zondag gaat iedereen weer lekker naar huis. Natuurlijk ben je ook welkom als je niet komt kamperen, vergeet dan niet om je mok, brood en zitlap mee te nemen!

Ook 2014 kan pas echt beginnen als het Nieuwjaarskamp van Kennemerland is gehouden. We hebben voor **4 en 5 januari** gekozen. Op zaterdag 4 januari zullen we om 16.00 uur het glas heffen en houdt voorzitter Rob een korte speech. Natuurlijk hebben we appelflapen, oliebollen en Glühwein (ook de BOB-versie!).

Op zondag 5 januari gaan we al die calorieën er lekker uitlopen. Op zoek neem ik jullie nog een keer mee over de Adelbertusroute of het Monnikenpad. Het is een wandeling van 9 kilometer door het dorp Egmond-Binnen, door de weilanden en daarna door het duin. We verzamelen om 9.30 uur bij het toiletgebouw, dan carpoolen we naar Egmond. Let op, we gaan een stukje door het PWN-gebied, toegangskaarten verplicht. En we sluiten af met een andere traditie: zelfgemaakte erwtensoep van Anneke bij de kampvuurkuil. Daarna kunnen we er echt tegenaan!

Ik ga terugkijken op 9 mooie jaren. Er is veel gebeurd, soms teleurstellend, vaak heel positief, maar over het algemeen heb ik er een goed gevoel over. Een uitdaging om te doen, ik heb de klus afgemaakt en kan het stokje nu over geven aan Wim. Dit betekent niet het einde van mij bij de club, ik blijf gewoon actief lid. Ik zal nog wel eens met weemoed terugdenken als ik de deadline in Buitenspoor lees of de aankondiging van de Clubraad en ALV. Dan hoef ik lekker even niets te regelen! Gewoonweg gelukkig voor mijn tentje zitten, willen we dat niet eigenlijk allemaal?

Groet,
Heleen van Wieringen

Nijmegen

Secr. Willem Blankert
Heerendonkiaan 99
5223 XS Den Bosch
telefoon 073-8224913
nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

Noord

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kapellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
noord@kampeerclub.nl

Terreinen:
't Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

Wanneer u dit leest zijn de diverse najaarsactiviteiten zoals werkdagen op onze terreinen 't Aagt en De Hertenweide evenals de Najaars Afdelings Vergadering al weer voorbij. De Caravansectie heeft een enorme klus op 't Aagt geklaard: het vellen van de hoge populieren. U zult op de website en in Buitenspoor ongetwijfeld verslagen en foto's kunnen vinden.

Ik wil dan ook niet naar het verleden kijken, maar juist naar de toekomst. Wat staat ons te wachten?

De afdeling zal vertegenwoordigd zijn op de Clubraad; helaas zal deze vertegenwoordiging een voorzitter missen, tenzij iemand zich inmiddels heeft aangemeld voor deze functie. Ook als je op een andere wijze deel wilt uitmaken van het afdelingsbestuur, iets voor de club wilt betekenen of ondersteuning wilt bieden bij bepaalde projecten: neem contact op, aarzel niet!

Wat betreft onze activiteiten:

Het Houtvesterkamp hebben we moeten schrappen, vanwege verplichtingen elders van de organisatoren; maar u bent natuurlijk altijd welkom om een weekendje lekker te kamperen en te zien wat een bosrijke omgeving zoal te bieden heeft in dit jaargetijde. Het terrein De Hertenweide is winterklaar!

Op **14 december** is de Harkdag op De Hertenweide gepland. Echt zo'n gelegenheid waarbij vele handen licht werk maken; dus komt allen! Ziet u er tegenop om bladeren te harken? Er zijn ook altijd nog andere klusjes te doen, dus laat u niet weerhouden van een heerlijke dag in het bos met veel gezelligheid voor jong en oud.

Onze Nieuwjaarswandeling kan op **5 januari** in de (digitale) agenda wor-

den aangetekend. Het programma bestaat uit: koffie met verse oliebol- len aan het kampvuur, een heerlijke wandeling, afgesloten met het nuttigen van een kop soep bij Villa Nova in Zorgvlied. Dit valt alweer in het nieuwe jaar, dus de volgende keer meer.

Kortom, er valt weer van alles te doen en te genieten bij afdeling Noord. Graag tot ziens op onze terreinen!

Bent u geïnteresseerd in tussentijdse informatie? Geef dan uw e-mailadres door aan noord@kampeerclub.nl. Ook als uw e-mail adres gewijzigd is, of als u geen info meer wilt ontvangen, kunt u een berichtje aan dit adres sturen.

Anke Beerendonk

Oost

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
't Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

Hallo clubleden,
De werkdagen zijn weer geweest. Wat fijn dat we in Oosten kunnen terugvallen op een vaste kern werkers en er telkens weer nieuwe werkers bijkomen, waarvan velen ook weer blijven terugkomen als ze kunnen. Super! Ook is het fijn te horen, dat het klussen met elkaar leuk is, maar dat het je welkom voelen en de gezelligheid in het Oosten, ook veel doet. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het Oosten, maar wij zijn er natuurlijk wel erg goed in...!
Om de werkers niet meer te belasten dan nodig, is er altijd een moment van koffie/thee/soep/pannenkoek, of zelfs een Dutch oven maaltijd. Na het actief bezig zijn, is het fijn dat dit voor je geregeld wordt.

In Winterswijk hebben we tijdens de zonnige werkdagen genoten van de pauzes op het nieuwe terrein. Wat is het daar heerlijk zitten in het zonnetje. Ook de sterrenhemel was er goed te bewonderen.
Misschien leuk om te weten dat door stukjes in Buitenspoor, de wethouder van de gemeente Winterswijk een bezoek heeft gebracht aan Masterveld. De TC-er en 'oud' TC-er hebben hem het mooie Masterveld laten zien. Hij was verrast dat zijn gemeente zo'n mooie en door vrijwilligers goed onderhouden kampeerplek kent.

Voor een sfeer impressie van de werkdagen op Masterveld, verwijst ik naar de website, afd. Oost, onder het

'kopje': verslag afgelopen activiteiten. Dankzij alle hulp kunnen wij weer terug kijken op mooie winterklare terreinen.

Allen hartelijk dank!!

Graag meld ik onze komende activiteiten in 2014, dus pak de nieuwe agenda er maar bij:

- **12 januari:**
Nieuwjaarswandeling
- **7 februari:**
voorjaarsledenvergadering
- **8-9 februari:**
Winterkamp Lochem
- **29-30 maart:**
Werkdagen Lochem
- **5-6 april:**
Werkdagen Winterswijk
- **12-13 april:**
Werkdagen Ootmarsum.

We hopen weer veel mensen te mogen ontmoeten.
Voor de winterkampeerders onder ons, veel kampeerplezier!!

Groet,
Silvia Westerhof

Rotterdam

secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:
Het Essenbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

Het zomerseizoen gaat over in de herfst. De afdeling Rotterdam sluit een goed kampeerseizoen af. In Ouddorp hebben we 4.725 kampeerders mogen verwelkomen. Haastrecht heeft een aarzelende start meegemaakt. Door het koude voorseizoen groeide het nieuw ingezaaid gras tergend langzaam.
Over het eerste jaar van een warme douche met vrijwillige bijdrage zijn we tevreden. Er is zeer regelmatig geld in de 'spaarpot' gestopt.

Helaas werden we in september ver- rast door een inbraak.
De schade: een gestolen bosmaaier (met benzine) en twee kapotte tak- kenscharen. De laatste zijn gebruikt om de ketting waarmee de bosmaaier aan de muur hing, los te knippen. In ons washok leek alsof er een feest was geweest. Treurig.

Werkdag

Zaterdag 9 november is er nog en laatste kans om de handen uit de mouwen te steken in Ouddorp. Om 9.00 uur hebben we nog een aantal leuke klussen. Wij zorgen voor koffie, thee en soep. Neem zelf je eigen brood en een mok mee.

E-mail en website

Veel informatie over de activiteiten van de afdeling zijn te vinden op onze site. We zijn er erg trots op. Kijk er eens op. Daarnaast maakt de afdeling veel bekend via e-mail. Is die bij ons nog niet bekend, geef je e-mail adres dan door: rotterdam@kampeerclub.nl.

De afdeling wil alle kampmeesters, helpers op werkdagen en andere actieven van onze terreinen hartelijk bedanken voor de inzet.

Tot ziens,
Jos van den Bergh

Utrecht

Secr. Jan Willem Prins
Van Lingelaan 95
3602 PB Maarsse
telefoon 0346-553982
utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Wij hebben een goed kampeerjaar achter ons, met een stabiel aantal overnachtingen op Den Treek. Het is altijd fraai kamperen op het landgoedterrein bij de hei en de bossen van Leusden. Voor winterkamperen is het trouwens ook prima geschikt.

Er waren een aantal (nieuwe) activiteiten. Nieuwsbrieven per e-mail naar onze leden. Een weekend-rooster in de zomer voor kampmeesters op Den Treek. Actieve leden als Jan Sas en Annelies Helleman die wekenlang zomer-kampmeester zijn geweest. Jeu de Boule voor kinderen (volgend jaar opnieuw). Een tentweekeinde om nieuwe leden te werven. En een grote opkomst op onze zon-overgoten Nieuwjaarsbijeenkomst.

Nog geen nieuwsbrief per mail? Dan graag een bericht naar utrecht@kampeerclub.nl

Agenda

De eerstvolgende werkdag is op **zaterdag 9 november** vanaf 10 uur. Aanmelden is niet nodig, gewoon komen kan. Centrale plek is het toiletgebouw alias badhuisje op Den Treek. Tijdens de werkdagen wordt hier in goede sfeer, met soep en koffie/thee, veel werk verzet. Zie ook het verslag van de laatste werkdag met foto's van de paddenstoelenwandeling op onze website. Er is voor iedereen wat te doen. Kom ook!

Daarnaast wordt gedacht aan hulp én voorstellen voor het herstel van de kampvuurkuil. Op dit moment gaan vooral de paaltjes in de grond en op andere plekken snel achteruit. Wij zijn een pachtterrein en wij zoeken geen dure oplossingen.

Wie wil er helpen? Graag een bericht naar [utrecht@kampeerclub.nl](mailto: utrecht@kampeerclub.nl)

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op **zondag 19 januari 2014**, vanaf 14 uur in de kampvuurkuil op Den Treek. Ingrid Belsler zal als vanouds zorgen voor de overheerlijke olieballen. Voor wie wil is er tussen 13 en 14 uur een wandeling in de omgeving, met ook de start bij de kampvuurkuil. Wij hopen op een zelfde winterzon-overgoten middag als dit jaar!

Iedereen van wie wij een mailadres hebben ontvangt rond de Kerst een nieuwsbrief met het laatste nieuws en de plannen voor volgend jaar.

Zelf een idee of een eigen activiteit? Laat het ons weten op [utrecht@kampeerclub.nl](mailto: utrecht@kampeerclub.nl)

Wim Schuimer

Veluwe

Secr. Regina Vlijm
Govert Flinkstraat 138
7312 SB Apeldoorn
06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooiberg te Ugchelen
Roggebot te Dronten

De lange zonnige dagen zijn zo goed als voorbij en inmiddels is de wintertijd weer ingegaan. Tijd voor het winterklaar maken van de terreinen. Dat geldt voor afd. Veluwe nog voor De Kooiberg: **1-2-3 november**. Voor wie wil komen kamperen en klussen of alleen wil komen klussen is er weer koffie en soep. Op het programma staan: snoeihout verder verspreiden in het bos, reparatie van trap treden, steunbalk plaatsen voor het hek en de gebouwtjes opruimen en kuisen. Laat even weten wanneer je komt helpen via veluwe@kampeerclub.nl

Evenals vorig jaar was het burl-weekend weer een enorm succes. Voor een uitgebreid verslag zie elders in dit BS.

Mocht dit BS vroegtijdig in de brievenbus zijn gevallen dan hierbij nog even de datum van onze Najaars ALV op 27 oktober om 20.00 uur in de Mariaparochie aan de Stationsstraat te Apeldoorn.

De Voorjaars ALV zal zoals gewoonlijk **begin februari 2014** worden gehouden, de juiste datum volgt z.s.m.

Heb je je e-mailadres al opgegeven? Nee? Doen!
Op veluwe@kampeerclub.nl
Tot ziens op De Kooiberg of Roggebot!

Vriendelijke groet,
Regina Vlijm

Zeeland

Secr. Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351 AT Veere
Telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Even geen...

Beste mensen,
Vreemd voelt het om te schrijven dat we momenteel even geen terrein hebben... Maar dankbaar kijken we terug op een mooi laatste seizoen op Hoogduin! In het begin liet de zomer even op zich wachten maar daarna konden we met volle teugen genieten en dat hebben velen gedaan. We hebben weer een groot aantal overnachtingen gehad op Hoogduin.

Dankbaar zijn we ook voor de leuke reacties van mensen die we als afdeling te horen kregen na afloop van de Kennemer fietstocht (begin juli) en de High Tea op zaterdag 24 augustus.

En dan weer verder.
Als jullie dit lezen hebben we de najaarsvergadering al achter de rug en hebben we afscheid genomen van onze gewaardeerde penningmeester Han. Omdat ook onze voorzitter Bruin en de toersecretaris Marijke binnenkort gaan verhuizen en daardoor stoppen met hun werkzaamheden binnen onze afdeling is er een dringend verzoek aan de Zeeuwse leden of zij zich op willen geven als nieuw bestuurslid! Gelukkig hebben we er al een gevonden, Jaap, en daar zijn we erg blij mee. Zodra er meer bekend is over het nieuwe terrein in Zeeland horen jullie hier allen van.

Een woord van dank ook aan ons sleuteladres, de familie Philipp. Met het afscheid van Hoogduin is er ook het afscheid van de familie Philipp. Vele jaren konden mensen daar terecht voor het ophalen en inleveren van de sleutel en met allerlei vragen. Bedankt voor jullie gastvrijheid!

Rest mij nog jullie allen alvast een fijne decembermaand toe te wensen. Een hartelijke groet vanuit Veere,

Tini Hengeveld

Caravansectie

Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
Telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl

Ik schrijf deze kopij op onze mooie terrein 't Aagt in Eenrum. We zijn een paar dagen voor de najaarswerkweek hier naar toe gekomen en genieten van het prachtige weer en de omge-

ving. Ik heb deze keer het geluk dat ik mee kan en een paar dagen extra vrij heb gekregen. Het weekend is het gezellig druk met werkers van de afdeling en er zijn al een flink aantal caravans van de sectie, zodat er vanaf maandag nog meer werk verzet kan worden. Al zijn er natuurlijk altijd mensen bij wie het nu al kriebelt en die het toch niet kunnen laten om alvast hun handen uit de mouwen te steken. In een volgend Buitenspoor zullen jullie vast een verslag van deze week aantreffen.
Als jullie dit lezen is ook onze jaarlijkse vergadering al achter de rug en kunnen jullie binnenkort het verslag per mail verwachten. Heb ik je mailadres nog niet, meld mij dat dan even, want dan kan ik je op de lijst zetten.
Het volgende kampje is het Sinterherfstkamp in Boukoul. Informatie daarover van de toercommissie tref je hieronder aan. Dit geldt ook voor het Nieuwjaarskamp in Oisterwijk.

Bericht uit de toercommissie

Van **22 november tot 29 november** 2013 gaan we weer op Sinterherfstkamp. Dit jaar voor de laatste keer naar Boukoul, Limburg.
De kosten van dit kamp bedragen € 165,- per koppel en € 112,50 voor een alleengaande. Inschrijven kan onder betaling van € 25,- de rest resp. € 140,- of € 87,50 moet voor 15 november op de rekening van onze penningmeester staan.
Van **2 tot 9 januari 2014** gaan we, ook voor de laatste keer, naar Oisterwijk voor het Nieuwjaarskamp.
De kosten voor dit kamp bedragen € 165,- voor een koppel en € 102,50 voor een alleengaande. Voor dit kamp kan er ook ingeschreven worden onder betaling van € 25,- inschrijf geld, de rest resp. € 140,- of € 77,50 moet voor 15 december op de rekening van de penningmeester staan. Het kamp in Oisterwijk kan wat duurder worden i.v.m. een excursie in 's-Hertogenbosch waar we pas in later stadium zekerheid over krijgen.

Ook tijdens de winter hoop ik velen van jullie ergens te treffen.

Met hartelijke groet,
Annelies

Alle NTKC-leden zijn welkom op de kampjes van de caravansectie. Zie voor de toeragenda op www.kampeerclub.nl/leden/afdeling/caravansectie Bellen of mailen naar bovenstaand adres is natuurlijk ook mogelijk.

Jeugdsectie

Toersecr. Timothy Schoonebeek
Trezoriersdreef 79
2542KP Den Haag
telefoon 06-10933524
jeugdsectie@kampeerclub.nl

Zwerfgroep

Secr. Maria Bach - Stelma
Toersecr. Marie Anne Dekker
telefoon 030-2943327
zwerfgroep@kampeerclub.nl

Beste Zwerfers,
Daar is t-ie dan: m'n laatste afdelingsbericht als toersecretaris van de Zwerfgroep. Na 5 jaar stop ik ermee. Als jullie dit lezen heb ik al afscheid genomen tijdens de Stervergadering en ik hoop dat er inmiddels een opvolg(st)er is opgestaan om mijn taak over te nemen. Ook Bas Geerinck neemt/nam afscheid als lid van de Groepsraad en volgend jaar legt Ronald Wielenga de voorzittershamer neer. Raakt deze 'leegloop' van de groepsraad je? Lees dan vooral even het laatste kopje!

Winterkampjes

Laat het nu ook nog een mager afdelingsbericht worden... want op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk waar het eerste winterkampje (**16-17 november**) gehouden zal worden en wie de tocht uitzet. De Groepsraad suggereert om op het scoutingterrein Het Naaldenveld (Aerdenhout, Noord-Holland) te kamperen. Zodra er meer bekend is, sturen we mail rond.

Ook voor het tweede winterkampje (**14-15 december**) is nog geen vastomlijnd plan behalve dat de groepsraad voorstelt om bij gebrek aan tochtuitzetter(s) het kampje op De Heerkuil in St. Geertruid te houden. Daar struikel je over de wandelmogelijkheden en het kampeerterrein ligt er zo mooi onderhouden bij dat het zeer de moeite waard is om daar weer eens je tentje op te zetten. Maar wie weet, zijn er inmiddels als mooiere, andere ideeën binnengewaaaid.

Winterhard trofeeën

Ben je minstens 3 van de 4 winterkampjes in je tentje te vinden, dan verdien je een trofee voor een 'winterharde kampeerder'! Inmiddels kregen al 23 zwerfers deze winterhard trofee. Haast je, want er zijn nog maar 22 exemplaren en ze worden niet bijgemaakt.

Oproep

En als laatste dan nog een welgemeende oproep:

- Hou je van stukjes schrijven?
- Hou je van mensen enthousiasmeren?
- Hou je van gezellige vergaderingen die op tijd afgelopen zijn?
- Hou je van de Zwerfgroep?

Sta op en meld je bij de secretaris (Maria Bach) of de voorzitter (Ronald Wielenga) en vertel dat jij de Groepsraad komt versterken!

Hartelijke groet en tot ziens weer bij een vuur ergens,
Marie Anne

leder NTKC-lid kan meelopen met de tochten van de Zwerfgroep.
Hoe gaat dat? Kijk op www.ntkc.nl > ledensite/clubpagina's > secties > de Zwerfgroep.
Vragen? Bel of mail gerust!

Enig

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
0317-410334
enig@kampeerclub.nl

Na een kampeerseizoen dat wat fris op gang kwam maar waarin we nog van vele zonnige en warme kampeerdagen konden genieten, hebben de meesten hun kampeerspullen weer op zolder gezet. Enkelen zullen in de winter kamperen maar voor Enig organiseren we in de wintermaanden geen kampeerweekends meer maar wel elke maand een wandeling. Hieronder de wandelingen voor november en december.

Ondertussen zijn we druk bezig met het programma voor 2014 en we zoeken nog steeds mensen die een wandeling of kampeerweekend willen organiseren. We beginnen het jaar weer met een weekend in een Nivonhuis (zelf aanmelden, zie Enig-site) en in februari is er een wandeling:

24-26 januari:

Hunehuis, Darp (Havelte)

15 februari:

wandeling Zaanse Schans

Meer informatie vind je op de Enig-site (ledengedeelte van de NTKC-site: Clubpagina's/secties/Enig). Tot ziens bij een volgende wandeling Ingrid

Zaterdag 9 november gaan we een wandeling maken door het duingebied van de Provinciale Waterleiding Noord-Holland, vanuit Wijk aan Zee. We vertrekken rond 11.00 uur ter plekke.

Wijk aan Zee is te bereiken vanuit station Beverwijk, linksaf naar het busstation, lijn 78 naar Wijk aan Zee, vertrek 10.43 uur. Uitstappen op halte Boothuisplein. Vandaar lopen we in enkele minuten naar het begin van de wandeling. Ik zorg dat ik op tijd bij de bushalte bij het station ben.

Als je met de auto komt: vanaf de A9 de afslag A22 Beverwijk, en na de Velsertunnel rechtsaf richting Beverwijk-Oost, N197. Er is maar één weg naar Wijk aan Zee. Bij de Spar sla je rechtsaf, en rijdt door tot de P aan het begin van het duin.

Voor de waterleidingduinen is een duinkaart verplicht. Kosten 1,70 euro. Aan de ingang staat een automaat, met PIN te bedienen, ook voor meer-

dere kaarten tegelijk. Honden mogen mee, mits kort aangelijnd. De wandeling is ongeveer 15 km lang, door afwisselend dennenbos, duinbegroeiing en open stukken, aan het begin ook glooiend. Horeca is er halfweg in een gezellige oude duinboerderij, en aan het eind kunnen we ook in Wijk aan Zee samen iets drinken. Afhankelijk van het weer, en dan vooral de wind, kunnen we aan het begin een lusje laten vallen. Dat is nogal open terrein en dat kan in november wel eens erg koud zijn. Maar daar kunnen we misschien wel tegen.

Waarschuwing:

In dit gebied lopen Schotse Hooglanders, voor de begrazing. Je ziet ze lang niet altijd en ze doen geen kwaad, als je ze normaal benadert, maar sommige mensen zijn er erg bang voor en je kunt ze niet vermijden. Mocht je echt heel erg bang zijn, kun je beter niet meelopen.

Ik hoop dat we er een fijne dag zullen hebben.

Anke Tijssen

(amtijssen@qfast.net, 06 23784855)

Op **8 december** lopen we (een deel van) de N 70 route bij Nijmegen. We verzamelen en starten om kwart over 11 bij restaurant Tante Koosje, aan de voet van de Sint Maartenskliniek.

We wandelen over de stuwwal tussen de Sint Maartenskliniek en de Duitse grens. De route is met grote hoogteverschillen, de paadjes kunnen bij nat weer glibberig zijn, maar het on-Nederlandse heuvelachtige landschap met prachtige uit- en doorblikjes is zeer de moeite waard. Ik stel voor om ruim de tijd te nemen om de omgeving in ons op te kunnen nemen.

De iets ingekorte route is 10-12 km lang en gaat door de Heerlijkheid Beek, de Elyzeese velden, en over de Boterberg, de Ravenberg en door het Kastanjedal.

We pauzeren bij hotel-cafe-restaurant de Musschenberg in Beek.

Daarna hervatten we de route door de Assekuul, een vallei met vlechthekken. Vervolgens kunnen liefhebbers nog een extra lus maken (totale route 16-20 km), over de Kleverberg met uitzicht op het Filosofendal, de Duivelsberg en het Eversbosch, een gebied met veel tamme kastanjeboomen. De terugweg voert over de Sterenberg, langs een oude grenssteen, een gerestaureerde spoelput voor de toenmalige Beekse wasvrouwen, en de Stollenberg. Het laatste deel gaat door het Hengstdal, een terrein van Natuurmonumenten.

De startplaats is bereikbaar met bus 13, richting Maartenskliniek, eindhalte Maartenkliniek en dan even de heuvel af teruglopen naar de Berg en Dalseweg, hoek Tante Koosje of met lijn 8 richting Berg en Dal, halte

Hengstdalseweg/Sophiaweg, weg oversteken en het paadje langs het bushuisje aan de andere kant van de weg nemen, de Berg en Dalseweg oversteken en linksvoor ligt daar Tante Koosje. Vanaf het station is het 10-12 minuten met de bus. Lijn 8 vertrekt daar op 0.22 en 0.52 en lijn 13 op 0.23 en 0.53.

Mocht de dienstregeling evt. veel gaan veranderen dan zal ik dit via het internet en de mail bekend maken. Komend met de auto staat richting de Sint Maartenskliniek al voor de Waalbrug aangegeven. Helaas was Tante Koosje pas om 12 uur open voor koffie, dat betekent voor de koffieliefhebbers vooraf, koffie op het station nuttigen of zelf buiten op het buitenterras van Tante Koosje.

Na afloop van de wandeling is er de mogelijkheid om soep bij mij thuis te nuttigen. Graag hiervoor voor 5 december opgeven.

Marianne Klinkhamer:
024-3238541/06-48449683;
m.klinkhamer@hccnet.nl

Elke alleengaande NTKC-er is welkom bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/ Enig.

NTKC-Bushcraft

Secr. (a.i.) Herman Tobé
Ruijterstraat 6
2651 EJ Berkel en Rodenrijs
telefoon 06-50234704 tot 21:00 uur
bushcraft@kampeerclub.nl

De Trollen

Contact mailinglijst:
Mieke Bon, telefoon 0222-322133
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) tot 14 jaar graag andere kinderen tegenkomen als je gaat kamperen? Meld je aan voor de trollen mailinglijst en alle NTKC-trollen komen uit hun schuilplaats gekropen.

Kijk op www.ntkc.nl > ledensite en kies voor Clubpagina's/Secties/ De Trollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze speciale mailinglijst (inclusief een link voor het aanmelden; altijd makkelijk).

Trollengroeten,
Mieke Bon

Promo

promo@kampeerclub.nl

KLEINE BERICHTEN

Te koop

Tent Erdman Schmidt De Mier Thermo, in nylon uitvoering, incl A-stok, nieuw buitendak en gronddeken. T.e.a.b.
Hans Baartman 010-5224927,
hans.baartman@lijbrandt.nl

Tent Erdman Schmidt Salamander met tussen-keukenluifel. Ca. 10 jaar oud, in zeer goede staat. Foto's beschikbaar. Vraagprijs € 275,-
Ruud Dofferhoff 071-5418036,
R.Dofferhoff@kpnplanet.nl

Tent Slee Mirakel, katoen, in redelijke staat, compleet met A-stokken, grondzeil en tentluer. Prijs: n.o.t.k.
Bart Brendel 074-2424549,
bart.brendel@gmail.com

2 stoeltjes Lafuma zonder armleuning. € 10 per stuk of 2 voor € 15.
Ophalen in Rotterdam
Ria van der Hor riahor@upcmail.nl

Luifel Dorema, omloop 7,5 m, 1 zijwand met raam met rits, 1 zijwand zonder raam met rits. Vraagprijs € 50
Dick Groen 075-6171105
d.groen62@upcmail.nl

Gratis af te halen

- 2 petroleum primussen van 1/2 liter
 - 1 petroleum primus van 1/4 liter
- Ank Versteeg, Houten 030-6377505
-
- ankversteeg@casema.nl

Ruilen

Vouwkano Klepper 2-persoons ruilen voor licht twee persoons stoktentje, mooi mes of iets anders leuks.
Martin van Amstel 0653340722,
martinvanamstel@gmail.com

Geboren

- Olivia Laetitia, dochter van Leo en Daniëlle Groeneveld, 14 juni 2013
- Reinier, zoon van Norbert en Anne-Marie Buiters. Groningen, 20 augustus 2013
- Marten, zoon van Janneke en Arjan Wolfert. Deventer, 28 augustus 2013

Overleden

- De heer W.Happe, Appelscha, datum n.b.
- De heer H. Pitka, Haarlem, datum n.b.
- De heer J. Tinbergen, Haren, 28 juli 2013
- Mevr. Bernard - Mulder, Hoorn, datum n.b.



Adriaanse Assurantie B.V.
Javastraat 3 - 2585 AA Den Haag
Postbus 16902 - 2500 BX Den Haag
T 070 388 88 20 - F 070 389 89 32
E Info@adriaanse-assurantie.nl
I www.adriaanse-assurantie.nl
Handelsregister 271 45 176
AFM 120 05 222
ING 64178 - ING 66 27 29 773

“De Buitenspoorpolis”

Onze unieke kampeerpolis, die nog steeds bestaat en die al vele jaren een grote populariteit geniet bij vele clubleden.

Tijdens kampeertochten binnen Europa is niet alleen de specifieke kampeeruitrusting verzekerd, maar ook alle overige bagage, inclusief foto- en filmapparatuur en andere kostbaarheden.

NTKC-leden zijn zuinig op hun spullen, daarom is de premie nog steeds laag te noemen. Voor slechts € 75 per jaar bent U verzekerd voor € 5.000. Elke € 1.000 meer kost € 15.

Tijdens uw kampeertochten kunnen wij ook uw fietsen mee verzekeren. Vraag ons hiervoor naar de premie. Dan bieden wij de mogelijkheid de polis tijdens de vakantie tegen een gereduceerd tarief uit te breiden tot een volledige reisverzekering inclusief ongevallen, medische kosten, hulpverlening en repatriëring.

De premie hiervoor is slechts vanaf € 0,60 per persoon per dag. (Nederlanddekking)

Blijft het niet uitsluitend bij kamperen? Gaat u ook wel eens een weekendje weg? Of geniet u wel eens van een zon- of wintersportvakantie in hotel of appartement? Bent u wellicht een fanatiek golfer of andere sportbeoefenaar? Dan is onze Recreatie- en of Hobby- Sportverzekering wat voor U!

Vraag ons even naar de mogelijkheden op onze website: www.adriaanse-assurantie.nl. Kortom nog steeds heeft ADRIAANSE ASSURANTIE voor alle NTKC - leden vele verzekeringsmogelijkheden.

Wilt u een van onze adviseurs spreken? Belt u gerust even op bovenstaand telefoonnummer. Zij staan u graag te woord.

In ieder geval wenst het team van ADRIAANSE ASSURANTIE u een heel plezierig en vooral veilig kampeerseizoen toe.

Gebruik voucher `NTKC100JAAR`
en krijg blijvend 10% korting
op het hele assortiment of
kom gezellig langs!

Pieterstraat 10 | 3252BL | Goedereede | 0852731905
WWW.YAKSPORTS.NL vlakbij NTKC terrein oudorp

Tenten & slaapzakken op maat

Tatteljee
Baarsjesweg 287
Amsterdam West

www.tatteljee.nl

Kamperen met gratis animatieteam

Kamperen op een van de 136 Natuurkampeerterrainen is genieten van wat de natuur te bieden heeft vanuit uw tent, caravan of camper. Ook leuk met kinderen! Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene Boekje heeft u toegang tot alle terreinen in deze gids. Het Groene Boekje 2013 is voor € 14,95 verkrijgbaar op alle Natuurkampeerterrainen, bij de ANWB, Bever en reisboekhandels en via www.natuurkampeerterrainen.nl. Download ook de gratis Kamperen app voor iPhone en Android in de app store!

Natuurkampeerterrainen
Te gast bij moeder natuur

HET BUITEN

AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Één adres voor al uw buitenkook spullen.
Van Dutch Oven, Driepoot tot Vuurtafel.
Eigen import van gietijzer en lichtgewicht materialen .
Nederlands importeur van o.a.
White Box Stove en WoodGas Stove

WWW.HETBUITEN.NL

Ondernemende NTKC'ers opgelet!

Heeft u een bedrijf dat interessant kan zijn voor uw medeleden dan is adverteren in ons Buitenspoor de manier voor een win-win situatie.

Voor meer informatie naar de mogelijkheden van adverteren neem contact met mij op!

André Reitsema, Advertentiebeheer NTKC
advertentie.ntkc@gmail.com - 06-252 365 51